



VI-TO

Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

Elvte årgang • Nr. 1 • Februar • Marts 2006



Indholdsfortegnelse

	side
Leder	2
Havbakken	3
Vidstrup Borgerforening	5
Pensionistforeningen	6
Sognearkivet	6
Tornby-Vidstrup Spejderne	8
Tornby Forsamlingshus	10
Tornby gamle Købmandsgaard	11
Kirkebladet	12
Tornby Idrætsforening	16
Siden sidst	19
Kalender	24

Redaktionens medlemmer:

Annalise Overby	9897 7496
Hans J. Nikolajsen (red.)	9897 7641
Svend Aage Sørensen	9897 7245
Svend Boye Pedersen	9897 7284
Jørgen Kiel (foto/teknik)	9897 7725
Morten Thaysen	9897 7512

Økonomi og reklamer:

Christian Byrdal 9897 7433

Bladet udkommer 6 gange årligt, hveranden måned i lige måneder.

Internetadr.: www.lokalbladet-vito.dk

Bladets gironummer er 1674 7629

Næste nummer udkommer uge 13, 2006. Stof til nummeret kan sendes på e-mail: vito@postkasse.com, indleveres til et redaktionsmedlem eller Hans J. Nikolajsen **senest** 4. marts 2006.

Tryk: Martensens Bogtrykkeri, Hirtshals

© Kort & Matrikelstyrelsen A235-96

Leder

Hvid jul det kunne være godt. Det har vi altid på vores ønskeseddel. Det er åbenbart en af de varer, der er leveringstid på. Jeg syntes, det ser ud til, at den først kan leveres efter jul. Tredie eller fjerde juledag kan der godt komme sne, men ikke før.

Det kunne nu være hyggeligt. Desværre må man sige at hyggen går lidt af sne, når man ikke bare kan sidde og kigge ud på at den falder eller tage sin kælkk og prøve turen ned ad en bakke.

Mange, der skal ud og rejse eller bare køre nogle kilometer, glæder sig over at kunne komme ubesværet frem og det skal vi andre vel også. Trafikken bliver farlig og julefreden kan nemt gå hen og blive noget ødelagt.

Men det er nu hyggeligt. Men mon nu også de råhygger i Japan, hvor sneen faldt og faldt og faldt. Nogle steder er der faldet op til 3 – 4 meter sne. Vi har set billederne i TV af folk, der klatrede rundt på flade tage, for at skovle sne. Sne vejer tungt, når det ligger i meter høje dynger. Det er ikke så sjovt længere. Lige nu her midt i januar lyder det endnu mindre rart. I Danmark plejer sneen tit at forsvinde i løbet af en dag eller tre. Det giver lidt sjap og våde tæer. Der er meldt om tøvejr og regn (100 mm) over Japan. Kombineret med massive snemængder vil vandmængderne blive voldsomme og der frygtes for jordskred, oversvømmelser og menneskeliv.

Med disse tanker i hovedet kan vi kigge tilbage. Der stormer i Danmark. Træer vælter, men vi har det fredeligt i Danmark. Vi kan glæde os over at vi kan nøjes med at bekymre os mindre problemer. De fleste af vores problemer bliver i hvert tilfælde små, når vi kigger os ud i den store verden og ser, hvordan deres hverdag ofte i månedsvis bliver lagt ned - Pakistan, Sudan, Indonesien og Japan.

Min mor har altid brugt dette trick til at få lidt styr på os børn, når vi klagede os. Vil du hellere bo der og der, eller det var måske bedre at du ikke fik noget at spise og så videre. Nogen af os kender det.

Her i det lille smørhul (Nordjylland) tror jeg, at mange taler om nye kommuner og køreplaner. Både dem fra DSB og privatbanerne.

Jeg ved til gengæld, at du glæder dig til at læse vores lille blad, så det kan du gøre nu. Det er næsten uden problemer. God fornøjelse.

Jørgen Kiel



Havbakken

Dagcentret Havbakken

Høreomsorg ved Birthe Poulsen

Mangler du hjælp til dit høreapparat eller batterier kan du henvende dig på følgende tider:

Nye åbningstider

Tirsdag kl. 15.00 – 16.30

Torsdag kl. 09.30 – 10.30

Kontaktperson Birthe Povlsen 9956 5203

Telefonkæde ved Lone Nielsen

Yderlige oplysninger 9956 5203

Faste arrangementer

Alle dage kl. 9.30

Forskellige aktiviteter i dagcentret.

Hver mandag kl. 10.00

Læseklub.

Hver tirsdag kl. 9.30

Vi strikker og syr til børnehjem i Rumænien.

Hver tirsdag kl. 14.00

Åbent hus, alle er velkomne.

Hver Torsdag kl. 11.15

Træning og siddende gymnastik.

Særlige arrangementer

Tirsdag den 14. februar kl. 12.00

Gule ærter gilde på Havbakken

Arrangementet er for brugere i område 2

Menu:

Gule ærter m. tilbehør, pandekager, kaffe og

småkager - Pris kr. 64,00

Tilmelding til Dagcentret **senest torsdag den**

3. februar på tlf. 9956 5003

Tirsdag den 21. marts kl. 14.00

Modeshow ved Dansk Senior Shop

Tilmelding af hensyn til kaffen er senest

mandag 13. marts kl. 12.00 på tlf. 9956 5203

Februar 2006

Onsdag den 1.

Kl. 10.00 Sangformiddag

Kl. 14.00 Banko

Torsdag den 2.

Kl. 14.00 Film: Første afsnit af Matador vises

Tirsdag den 7.

Kl. 15.00 Latterklub

Torsdag den 9.

Kl. 14.00 Gudstjeneste ved Morten Fester

Thaysen (altergang).

Tirsdag den 14.

Kl. 12.00 Gule ærter gilde

Husk tilmelding senest den 3. februar

Onsdag den 14.

Kl. 10.00 Sangformiddag

Torsdag den 15.

Kl. 14.00 Film: Matador

Torsdag den 23.

Kl. 14.00 Gudstjeneste

Mandag den 27.

Kl. 14.00 Beboerne og seniordanserne slår kat-
ten af tønden

Marts 2006

Onsdag den 1.

Kl. 10.00 Sangformiddag

Kl. 14.00 Banko

ENTREPRENØR- ARBEJDE

Jordarbejde • Kloakarbejde
Belægninger • Betonarbejde
Slamsugning • Maskinudlejning

Alle former for entreprenørarbejde udføres!

CD HIRTSHALS
ENTREPRENØRFORRETNING

v/Chr. Dalsgaard • Safirvej 13 • 9850 Hirtshals
Telefon 98 94 44 22 • Telefax 98 94 28 48

ÅBEN HVER DAG

TORNBY GL. SKOLE

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted
kan du opleve
hvordan leret
bliver til:
RELIEFFER,
RAKU,
SKULPTURER,
UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

KERAMIK VÆRKSTED

Keramiker
Janice Hunter
Tornby Gl. Skole
Tornby
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 97 76 68



Torsdag den 2.
Kl. 14.00 Film: Matador

Tirsdag den 7.
Kl. 15.30 Latterklub

Torsdag den 9.
Kl. 14.00 Gudstjeneste

Onsdag den 15.
Kl. 10.00 Sangformiddag

Torsdag den 16.
Kl. 14.00 Film: Matador

Tirsdag den 21.
Kl. 14.00 Modeshow ved Dansk Senior Shop
Husk tilmelding senest den 13. marts.

Torsdag den 23.
Kl. 14.00 Gudstjeneste

Onsdag den 29.
Kl. 10.00 Sangformiddag

Torsdag den 30.
Kl. 14.00 Film: Matador

Brugerrådet

Onsdag den 1. februar kl. 14.00
Bankospil med mange gevinster.

Lørdag den 4. februar kl. 14.00
Lørdagscafe: Oplæsning af Annelise Wignæs
og musik ved pianisten Peter.

Onsdag den 15. februar kl. 14.00
Underholdning med musik og sang af Visens
venner fra Hjørring.

Onsdag den 1. marts kl. 14.00
Bankospil med masser af gevinster

Onsdag den 15. marts kl. 14.00
Ordinær generalforsamling.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Forslag og meddelelser. Skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg af 2 medlemmer til Brugerrådet. På
omvalg Magnus Nielsen og Signe Nielsen.
Valg af revisor. På omvalg Else Pedersen
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Brugerrådet vært
ved kaffebordet og der vises en film.

Torsdag den 23. marts kl. 19.30
En aften i musikkens tegn. Nordjysk pigekor
kommer og synger. Alle er velkomne til at
komme og lytte og synge med. Aftenen er ar-
rangeret i samarbejde med menighedsrådene.

Onsdag den 5. april kl. 14.00
Bankospil med masser af gevinster

Faste arrangementer

Mandag kl. 14.00, seniordans under ledelse af Bir-
git Carsøe

Tirsdag og fredag kl. 9.30 spilles billard

Torsdag kl. 10.00 gymnastik under ledelse af Anne
Grethe Christensen

Slut op om brugerrådets arrangementer

Holland 2006

Det ligger nu helt fast at rejseudvalgets rejse 2006
går til Holland.

Det bliver en seksdages tur og afrejsen er den 27.
august. Turen er i samarbejde med Nilles busser og
der er udflugter til Amsterdam med kanalrundfart,
besøg i orkidepark, osteri og gennem store dele af
den skønne hollandske natur og så skal vi bo på
Tulip inn de Valk i Franeker.

Turens pris: 3050,00 kr.

*Med 40 års erfaring løses alle grafiske opgaver
- fra ide til færdigt arbejde!*



Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 · 9850 Hirtshals
Tlf. 9894 1878 · Fax 9894 5255
E-mail: info@martensensbogtrykkeri.dk

ALT INDENFOR MURERFAGET...



Carsten Frederiksen
Murermester
Hovedvejen 89, Tornby
Tlf. 98 97 73 59

Vidstrup Borgerforening

Bestyrelsen: Formand Jørgen Kiel 9897 7725
Kasserer Flemming Hansen 9897 7277 - Sekretær Birthe Bielefeldt



Julemarkedet

Ingen julemarked uden nisser. Jeg har fanget en enkelt bagernisse. Det var ikke det eneste man kunne fange på vores julemarked. Æbleskiver, gløgg og en kop kaffe. Man kunne købe adventskransen med hjem. Julemarkedet faldt i år på første søndag i advent. Så er det ved at være juletid, når adventskransen og kassen med julestads findes frem fra pulterrummet.

Vi havde et julemarked med en fin tombola, som blev udsolgt ved halv tre tiden. Det var ikke fordi der var så mange mennesker, men jeg tror dem der kom hyggede sig med vores marked. Vi vil gerne fra Borgerforeningens side rette en tak til vores stande, som julede med os, en tak til alle dem som kom og gjorde dagen til den tradition den er og til sidst en tak til en masse sponsorer, som er listet her. De har foræret os en mængde ting, som vi kunne bruge i tombolaen og på den måde støttet og bakket op om den side af foreningslivet vi repræsenterer.

Sponsorlisten er fra Hirtshals og Tornby: Stof Nyt, Kop og Kande, Nørregades Blomster, Matas, Sportsmaster, Super Brugsen, Savannah, Aros forsikring, Mimosa blomster, ACN telefoni v/Per Bielefeldt, Bielefeldt, Thermex, Solar, Whürtz, Shell Tornby, Jyske Bank, Køle Madsen, Bowling Center, Tornby VVS og Finn Madsen.

Og fra Hjørring:

Holms Dyrehandel, Bonnie Dyrecenter, DK Benzin, Synoptik, Bygma, Møller Lee, Nordjyske Jernbaner, Kontor og Papir, Jysk Sengetøj, Bildillen, Nordjyske Bank, Point S, Louise, Skott, Profiloptik, Boston, Tøjeksperten, Mirabel, Kvik Trailer, Sportsmann, Matas, Vera Moda, Mini Max, Intersport, Mariendal Detail og Mariendal EL, Toyota, Kop og Kande, Danske Bank, Specialisten og Seeds.

Julefesten

Den 29. december har der næsten altid været julefest. Således også i år. Det lykkedes os at få næsten 50 mennesker med til juletræsfest. Det er ikke så meget børnenes fest, for der var kun et dusin tilstede. De fik dog det de kom efter. En julefest, slikpose og et goddag til julemanden.



Jeg ved da godt at han ikke er ægte og måske ikke findes. Jeg prøver også bare at holde liv i en tradition, hvor julemanden er med. Og så er det for øvrigt meget skægt, jeg kender ham inden i julemanden. Jo, det er rigtigt, vi har kendt hinanden nogle år efterhånden.

Foråret

Her i foråret skal der til at ske nogle ting med vores stier i Vidstrup. Koordineringsgruppen og Borgerforeningen skal organisere at projektet begynder at få liv og kan blive en realitet. Til generalforsamlingen den 3. april har vi sikkert været i gang med de første tiltag og I kommer til at høre nærmere.

Jørgen Kiel

Pensionistforeningen

Onsdag den 1. februar kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 8. februar kl. 14.00

Foredrag med vildtkonsulent Kurt Thomsen fra Falck

Tilmelding onsdag den 25. januar kl. 10.00 - 12.00 til Else Pedersen tlf. 9894 9771 eller Lotte Larsen tlf. 9894 9250

Entre og kaffe 30 kr.

Onsdag den 15. februar kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken.

Onsdag den 1. marts kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 8. marts kl. 14.00

Ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere

Beretning ved formanden.

Foreningen reviderede regnskab fremlægges

Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde 14 dage før - skriftligt)

Fastsættelse af næste års kontingent.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Niels Larsen og Lotte Larsen .

Valg af revisor. Efter tur afgår Gunner Hansen

Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffebord.

Onsdag den 15. marts kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 29. marts kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 12. april kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 26. april kl. 9.30

Sangformiddag: Ellen Vestergård synger for og Grethe Rimmen leverer musikken

Onsdag den 26. april kl. 14.00

Foredrag med Jens Sort Nielsen Terndrup (tidl. Tornby). Han kommer og fortæller om hvordan det var, at lege som barn i Grusgraven, der hvor Havbakken nu ligger.

Tilmelding onsdag den 12. april kl. 10.00 - 12.00 til Else Pedersen tlf. 9894 9771 eller Lotte Larsen tlf. 9894 9250

Hvis ikke andet er nævnt foregår det på Havbakken.

Mød talrigt op - arrangementerne afhænger af jeres medvirken.

Bestyrelsen

Sognearkivet

Formand: Karen Jensen tlf. 9897 7161

Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

Generalforsamling

i Tornby-Vidstrup Sognearkiv

Onsdag den 8. marts kl. 19.30

i Mettes Kaffestue, Tornby Gl. Købmandsgård.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der kaffe, og herefter fortæller skoleinspektør Jens-Erik Bonné om "25 år med Tornby-Vidstrup skole".

Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Hjælp os

Vi vil gerne have hjælp med at finde ud af hvem personerne på billederne på side 7 er. Vi håber at høre fra en eller flere af jer.

Sognearkivet har som sædvanlig åbent hver onsdag fra kl. 15.00 til 17.00, eller er det nemmere at ringe, har formanden Karen Jensen telefonnummer 9897 7161.

Bestyrelsen



Tornby-Vidstrup Spejderne



Julemarked

Tornby-Vidstrup Spejderne, har holdt julemarked den 11. december. Vi fik besøg af to julemænd i år, som ankom i deres tog. De holdt og ventede på spejderne udenfor Tornby Kirke og kørte spejderne, børn og voksne op i spejderhuset til julemarked, undervejs tog de holdt, hvor julemændene delte slik og julegodter ud til alle i toget.

Da de ankom til spejderhuset, var spillemænd Henning, forældre og andre voksne kommet, lederne og grupperådet serverede æbleskiver, kage, julegløgg, kaffe, te og varm kakao m/flødeskum.

Der var sponsoreret en masse flotte gevinster til spejdersernes tombola, der blev solgt juletræer i stor stil, Spejderne og alle vi andre havde en rigtig hyggelig dag.

Hermed vil Tornby-Vidstrup Spejderne gerne sige tusind tak til Vidstrup Menighedsråd for den store sponsorcheck de har skænket til spejderne. Følgende havde sponsoreret til spejdersernes tombola.

Hjørring

Flügger · Sparekassen Vendsyssel
Tøjeksperten · Christian Tøj · Punkt 1 · Photo Care
Nordjyske Distribution A/S · Japan Foto · AC Farver
Merlin · McDonalds · Matas · Pladehuset
Kop og Kande · DTF Travel A/S · AB Super Best
Vendsyssel Forsikringselskab G/S

Hirtshals

Jensine · Kop og Kande · Nyfrost · Aktiv Super

Tornby

Salon Tonnie · Carsten Frederiksen
Købmandsgården · Dagli' Brugsen · GrejOnline Aps
Candle Art · Spar Nord · Shell · Finn Andersen
Finn Madsen · Tornby Strand Camping
Lene Meng Andersen · Tornby Entreprenørforretning

Program for ulve

i Tornby/ Vidstrup 2006 kl. 16.30 til 18.00.

Februar

2. Vi knækker koden og leger stifinder.
9. Vi besøger Hjørring politistation.
16. Mærke "pioner"
23. Vinterferie
26. Fælles fastelavnsfest sammen med foreningerne i Vidstrup. Herom nærmere information.

Marts

9. Hemmelig aften eller virksomhedsbesøg, herom nærmere information.
16. Aflyst i stedet for mødes vi på lørdag
18. Robin Hood - løb i skoven - start kl. 12.00 - program følger
23. Mærke "Pioner".
30. Vi planlægger fællesspisning for forældre-søskende og andre interesseret.



April

6. Fællesspisning - hvor vi gerne vil invitere din familie - indbydelse følger senere.
Fuldmånemøde Generalforsamling.

**Ulvehilsener fra
Dennis og Anders, Lene 9897 7470,
Claus 9897 7021 og Dorthe 9897 8502**

Program for Junior

Januar

27. Vi besøger Emil og ser gården.

Februar

3. Vi laver pandekager på dåse.
10. Vi laver en boomerang.
17. Vi laver en boomerang.
24. Vinterferie - ingen ppejder
26. Fastelavn - kl. 14.00, nærmere info følger.

Marts

3. 3-retters menu over bål.
NB vi slutter først kl. 19.30.
10. Vi besøger Sejlskibet Jens Krog
– nærmere info.
17. Klatrevæg.

24. Vi overnatter i/ved Spejderhytten.
30. Vi bygger spisebord af rafter til spisning
sammen med forældre den 6/4.

April

6. Spisning og generalforsamling.
21. Vi bygger et tårn og svævebane.
28. Vi bygger et tårn og svævebane.

Maj

5. Forberedelse af weekendtur.
20.-21. Weekendtur.

Juni

2. Forberedelse af sommerlejr.
9. Forberedelse af sommerlejr.

Sommerlejr, nærmere info senere.

**Ledere:
Martin 2033 2274
Dennis 6021 5527
Tonny 9897 8502
Vær beredt!!**



• **TØMRER**
• **SNEDKER A/S**

Hovedvejen 50, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 - 98 97 70 04
Fax 98 97 72 44



Finn Madsen
EL-INSTALLATØR ApS

Hovedvejen 48 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 77 52 · Fax: 98 97 77 33



**Danmarks
bedste
fordelsprogram
findes i
Tornby**

Jørgen Lauersen Kunderådgiver Tlf. 96 56 08 95 jrl@sparnord.dk	Birgit Sørensen Kunderådgiver Tlf. 96 56 08 94 bse@sparnord.dk
---	---

Hvorfor gå udenbys når de bedste vilkår og priser findes her? Kontakt os for en snak.

Du kan læse meget mere på:
www.sparnord.dk/hirtshals/tornby



Vi mødes i
Spar Nord
Telefon 96 56 08 80
www.sparnord.dk

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Jens Aage Kjeldgaard - Søren Mortensen - Edmund Toft - Ove Mønster - Jesper Andersen - Svend Åge Andersen
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208

Udlejning: Hverdage ml. kl 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208

Priser: Huset 1.100,- kr. Kuvertpris incl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

I tiden her efter jul, hvor dette indlæg skrives, må man sande det gamle ordsprog, at "dagene længes og vinteren strenges" med alendyb sne og 12 minusgrader. Siden sidste indlæg, har der været afholdt julestue den 4. december med 9 boder, og sælgerne udtrykte ønske om at komme igen næste år. Der var ligesom sidste år, salg af gløgg og æbleskiver samt kaffe og sodavand. Der var også som de forrige år tombola med gevinster skænket af boderne og indkøbt af forsamlingshuset.

Swing-om ballet den 14. december med "Kielgasterne" og gæsteorkesteret "Familien Eriksen", der blev afholdt som en let julefrokost med sild og grønlangkål, var en succes idet der var 84 deltagere, og da der var mange der udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, blev det besluttet i samråd med begge orkestre at gøre det til en tradition.

Den 8. februar bliver der afholdt spillemandsbal med "Kielgasterne" og gæsteorkesteret "De Spille-mænd" kendt fra "Sysseletinget"

Den 25. februar afholdes der fastelavnsfest for børn kl.13.00, og igen i år er det i samarbejde med Brugsen.

Den 8. marts er der Swing-om bal med "Kielgasterne" og denne gang er det eleverne fra Hirtshals Musikskole der er gæsteorkester, og det er efterhånden et rutineret hold.

Den 16. marts afholdes der ordinær generalforsamling i forsamlingshuset, punkter der ønskes optaget på dagsordenen, stiles til formanden i god tid.

**På bestyrelsens vegne
Søren H. Mortensen**



**TORNBY
VVS
&
OLIEFYRS
SERVICE**

v/Jørgen Dalsgaard
Hovedvej 71, Tornby
9850 Hirtshals

**98 97 77 66
21 47 00 12**



Dalsgaards Haveanlæg & Gartnerservice

v/Christen Dalsgaard,
Safirvej 13, 9850 Hirtshals
Tlf. 98 90 14 99 - 24 84 38 66

- Anlæg af ny græsplæne
- Anlæg af bede
- Total renovering af haven
- Græsslåning
- Vedligehold af haven
- Beskæring af træer/buske
- Alt i fliselægning



Alle slags planter kan bestilles/leveres

Tornby gamle Købmandsgaard

Gammel landhandel etableret 1822 · Hovedvej 61 · Tornby · 9850 Hirtshals · Tlf. 9897 7166


· SKUDEHANDEL ·

Udstilling og mødested om
kystnatur og kystkultur

På Tornby gl. Købmandsgård startede julen rigtigt den 26. – 27. november, hvor vi afholdte vores årlige julemarked. Vi havde fået købmandsgården pyn-tet op til jul både ude og inde.

Der var 15 kræmmere som fremviste et stort udvalg af varer med blandt andet adventskranse, dekora-tioner nisser og meget andet som hører julen til. Der var ligeledes boder som havde et varieret udvalg af ting og sager, som ikke havde noget med julen at gøre direkte.

Der har ikke tidligere været så mange besøgende til julemarkedet, så der var stor glæde og tilfredshed hos kræmmerne og ikke mindst på købmandsgården. Det er dejligt med den store opbakning.

Vi tog hul på en ny sæson den 3. januar. Her åbne-de både butik og kaffestue, og vi skal i 2006 lave nye tiltag på Købmandsgården. Det koster mere og mere at holde hjulene i gang. Så hvis du har en god

ide til hvad vi kan gøre, så vil vi meget gerne høre fra dig - hold dig endelig ikke tilbage.

Vores skude- og kræmmermarked i 2006 bliver afholdt den 9. – 10. juni. Vi har rykket markedet en uge på grund af pinsen, og der vil igen i år blive har-monikatræf samt underholdning begge dage.

Den 17. februar afholder vi den årlige medhjælper fest for alle de frivillige, som gør det muligt at drive Tornby gl. Købmandsgård - uden jer gik det slet ikke. Vi kan stadig bruge flere hjælpere, så hvis du kunne tænke dig at være med, så kom ind til os og få en snak over en kop kaffe.

Vi håber og tror på, at 2006 vil bringe stadig frem-gang for Tornby gl. Købmandsgård i både butik og Mette's kaffestue med endnu flere selskaber, så optimismen fejler ikke noget.



Gudstjenester i Tornby og Vidstrup

Februar – Marts	Tornby	Vidstrup
5. februar, Sidste søndag efter Helligtrekonger	10.30*	9.00
12. februar, Septuagesima	9.00	10.30
19. februar, Seksagesima	10.30*	9.00
26. februar, Fastelavn	10.30	14.00 **
5. marts, 1. søndag i fasten	19.00 PM	ingen
12. marts, 2. søndag i fasten	10.30*	9.00
19. marts, 3. søndag i fasten	9.00	10.30
26. marts, Midfaste	10.30*	9.00
2. april, Mariæ bebudelses dag	9.00	10.30
9. april, Palmesøndag	10.30*	9.00

* noget for børn under gudstjenesten

** børnegudstjeneste

PM Peder Madsen

En rejse tilbage til rødderne

Som noget nyt vil vi herfra Tornby og Vidstrup arrangere en rejse til Tyskland den 16. – 22. august 2006. Alle der har lyst, kan tage med.

Rejsen er en rejse i Luthers fodspor til det smukke Wittenberg og omegn i det tidligere Østtyskland. Undervejs vil vi blandt andet komme til gamle ridderborge, katedraler, se verdens største klokke, se hvor russerne og amerikanerne mødte hinanden i Torgau for første gang under 2. verdenskrig, og vi vil

sove på Luthers eget Augustinerkloster i Erfurt. (Det skulle være ganske komfortabelt!) Det bliver kort sagt en spændende rejse, hvor rødderne til vores moderne kultur genopdages.

Baggrundshistorien

Historien om Martin Luther har således præget vores del af verden på godt og ondt i hundreder af år. Historien begyndte med minearbejdersønnen, der blev født i en lille tysk by i 1483. Hans far havde giftet sig over sin stand og var derfor blevet en del af borgerskabet. Måske var det derfor, han begyndte at få så store ambitioner på sønnens vegne. Han skulle have en god skolegang, være jurist, så han kunne hjælpe til på kontoret i den virksomhed, faderen var i færd med at opbygge.

Som så mange andre på den tid fik han en hård opdragelse. Han skulle holdes til bogen. Men uanset hvor meget han forsøgte, følte han, at han ikke nogensinde kunne stille sin far eller mor tilfreds, og måske var han heller ikke god nok over for Gud. Han længtes efter anerkendelse. Som 22-årig gik han derfor i kloster for at blive et bedre menneske. Måske ville det i det mindste få Gud til at anerkende ham. Problemet var bare, at hvor meget end han sled og slæbte, følte han ikke, at Gud så på ham. Tværtimod.

Det blev nogle forfærdelige år i klosteret, hvor han led af sygdom på sjæl og legeme. Han begyndte at læse i sin Bibel. Og efterhånden dæmrede det for ham, at det han læste, var som et kærlighedsbrev, Gud havde sendt mennesker. Som alle kærlighedsbreve var det fyldt med kærlighedserklæringer. Et sted stod der fx at den retfærdige skulle leve af tro. Og tro betød at have tillid til Guds kærlighed. Man kunne og skulle ikke gøre sig fortjent til den. Man skulle kun have tillid til, at man var elsket på samme



måde, som en far holdt af sine børn uanset, hvad de lavede. Gud havde vi derfor altid i ryggen og ikke på nakken.

Da han forstod det, begyndte det hele at gå hurtigt. Snart skulle alle lære hans navn at kende: Martin Luther.

Luther trådte ud af klosteret og giftede sig med den bortløbne nonne, Katarina. Det var virkelig årets bryllup dengang. Han levede med hende til sine dages ende i 1546, alt imens han underviste på universitetet i Wittenberg.

Luther brugte hele sit liv til at fortælle om sin opdagelse i klosteret. Det kom til at ændre vores kultur og vort samfund – også i Danmark - i en sådan grad, at det bærer præg af det stadigvæk.

På et tidspunkt blev han fx indklaget for den katolske kejser, der holdt et stort møde i Worms. Man krævede, at han trak sine nye tanker og opdagelser tilbage. Men på et dramatisk tidspunkt under mødet sagde han de berømte ord om, at han ikke kunne trække noget tilbage: "Det er farligt og urigtigt at handle imod sin samvittighed. Gud hjælpe mig". De kloge siger, at det var her, det moderne menneske blev født. Mennesket opdagede, at det var noget forskelligt fra andre. Det var et individ, og trådte frem på scenen som sig selv og ikke som medlem af en slægt eller et folk. Luther sagde det med stor tøven, for han vidste, at det var et stort skridt. Derfor tilføjede han: "Her står jeg og kan ikke andet." Vejen var nu åbnet for det moderne selvstændige menneske, som vi kender i dag.

Det førte flere ting med sig. Først og fremmest brød han med den pavestyrede katolske kirke, og måtte til gengæld opleve at blive dømt fredløs. Han fik ved en kraftpræstation ene mand oversat Bibelen til tysk, så hans landsmænd kunne læse den på deres modersmål. Præsterne skulle holde op med at tale latin. De skulle tale tysk, så man kunne forstå dem. Han udnyttede det sidste nye, nemlig bogtrykkerkunsten til at få udbredt sine skrifter. Han lagde grunden til folkeskolen, da han skrev sin katekismus, der handlede om, hvordan man bliver et godt menneske. Og nu da børnene alligevel var der, kunne de også lære at læse og skrive. Han var musikalsk, lærd, elskede livet med samtaler, vin og sang. Det er næsten umuligt at beskrive, hvor meget han har betydet og stadigvæk betyder.

Alt dette er der nu mulighed for se og opleve på nærmere hold.

Praktiske oplysninger

Tilmelding efter princippet:
først til mølle, men senest 1. april 2006.

I rejsens pris kr. 4895,- er inkluderet: overnatning i dobbeltværelser på gode hoteller med bad og toilet på alle værelser, morgenmad og aftensmad, alle udflugter og entreer.

Rejsen er med bus og det praktiske er arrangeret gennem CulTours, Århus, som har mange års erfaring med netop denne tur. Rejsen foregår sammen med Jerup, Strandby og Elling sogne. Rejseledere

er undertegnede og sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Jerup.

27/4, 16/5, 30/5 vil der i Tornby blive afholdt en række aftener, hvor der vil blive fortalt om Luthers liv og meget mere. I kirken og andre steder vil der ligge foldere, hvor der står meget mere.

Tilmelding til Morten Thaysen, tlf.: 9897 7512

Jeg er sikker på, at det bliver spændende.

Morten Thaysen

Da 200 præster gik i flok

Det gik ikke stille af, da 200 præster meddelte, at de ville bruge juleaften til at prædike mod regeringens flygtningepolitik. Det handlede om medmenneskelighed, sagde de. Det kan være, de politisk set havde ret. Enhver må have sine politiske synspunkter, som ens samvittighed byder en. Men at gøre disse synspunkter til selve evangeliet er en uanstændighed. Det var derfor kristeligt set en uanstændighed, da de sammenblandede deres politiske synspunkter med evangeliet på prædikestolen i juledagene.

Vi erkender endnu stykkevis

Vi ser endnu i et spejl, i en gåde, sagde Paulus i sit Korinterbrev. Han mente, at alt hvad vi ser og oplever her på jorden, har foreløbighedens karakter: Det er ufuldkomment, tvetydigt og det er underlagt døden. Derfor erkender vi endnu stykkevis. Først i Guds rige skal vi se ansigt til ansigt og kende fuldt ud.

Men endnu lever vi altså på denne jord. Og denne jord består således ikke af lutter fuldkomne kærlige mennesker, men derimod af syndere som os. Der snydes, bedrages og myrdes på livet løs. Vi gør hele tiden ting, vi ikke kan gennemskue konsekvensen af. Er det fx ondt, at vi har soldater i Irak? Det mener nogle. Andre mener, at det er godt, fordi de mener, at soldaterne er med til at sikre freden, så Irak kan komme på fode igen. Er det ondt, hvad vi gør mod flygtninge her i landet? Det mener nogle. Andre mener derimod, at den nuværende flygtningepolitik er anstændig. Sagen er, at vi kun ved stykkevis, hvad der er det rigtige og forkerte. Vi ser endnu i et spejl, i en gåde. Og den eneste rettesnor, vi har, er hvad vores samvittighed byder os at gøre.



Det er i denne ufuldkomne og tvetydige verden, der skal drives politik. Derfor er der altid noget stykkevist og ufuldkomment i politiske synspunkter og handlinger. Politik er et såre menneskeligt håndværk. Om sandheden derfor ligger til højre eller til venstre for midten, er der ingen, der ved fuldt ud. Igen: Mennesket har kun sin samvittighed at lytte til. Det ved politikeren med mindre han eller hun er religiøs fundamentalist eller politisk utopist.

Gud forpligter mennesket til at handle

Ind i vores ufuldkomne og tvetydige verden, lyder evangeliet. Da evangeliet er Guds ord, er det aldrig tvetydigt, men altid entydigt. Evangeliet siger entydigt, at Guds nåde mod syndere er stor. Det siger også, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Dette forkyndes fra prædikestolen søndag efter søndag. De 200 præster siger, at evangeliet bliver tandløst, hvis man ikke på prædikestolen drager politiske konsekvenser af det. Men det passer ikke! Evangeliet gør netop ethvert menneske politisk forpligtet af sin samvittighed. Det siger: "Nu har du hørt Guds ord om, at du skal elske Gud og din næste som dig selv. Gud taler til din samvittighed. Nu er det så dit personlige ansvar at gå ud og gøre som din samvittighed, byder dig at gøre. Og du slipper ikke for at gøre noget! Men om det er på den ene eller den måde, du skal handle – også politisk set - er dit ansvar at finde frem til." En klog mand sagde det engang sådan, at en politisk prædiken er dårlig, men en god prædiken altid er politisk. En god prædiken gør altid ethvert menneske politisk forpligtet på sin samvittighed og ikke andet. En god prædiken fastholder altså, at politik netop ikke er guddommelig og dermed entydig, men underlagt menneskelighedens begrænsede og tvetydige horisont.

200 gange bedre end Gud

Men de 200 præster vil gøre deres politik til selve evangeliet. De vil gøre deres politik guddommelig. De mener ikke, at Gud selv kan føre sin sag på denne jord, da han lader sin søn føde i Betlehem. Derfor indtager de Guds plads og sætter sig mægtigt til rette. De taler smukke ord om etik og medmenneskelighed i et navn, de har tilranet sig. Det kan nemlig ikke gå, at Gud forpligter mennesker på deres samvittighed, når disse mennesker bruger deres samvittighed til at stemme på et forkert politisk parti. Derfor må de gøre det bedre end Gud og

binde samvittighederne og tvinge dem til i Guds navn at opføre sig politisk korrekt. De 200 præster skal ikke skamme sig over deres politiske synspunkter, men de skal skamme sig over, at de gør deres politiske synspunkter til evangeliet. Det er intet mindre end forfalskning af kristendommen!

Evangeliet som politisk program

De 200 præster laver en politisk sag ud af juleevangeliet med ordene om, at der ikke er plads i herberget. Dermed bliver juleevangeliet gjort til noget, der ligner, hvad vi hører i Det Radikale Venstre. Men andre præster kan finde på at læse lidt længere og så vil de komme til fortællingen om Jesus, Maria og Josef, der flygter til Egypten, da Herodes vil dræbe alle drengébørn under to år. Den lille familie får asyl i Egypten, men beder ikke om at blive statsborgere, for som der står: Da Herodes er død, vender de tilbage til deres land. Med den fortælling kan man gøre juleevangeliet til noget, der ligner, hvad vi hører i Dansk Folkeparti. Men det er der vel ingen, der gør, og slet ikke nogle af de 200 præster. Heldigvis for det, for alt kan nemlig vrides ud af Det Nye Testamente, når man vil gøre det til et politisk program.

Morten Thaysen

Orientering om lidt af hvert

Vidstrup kirke

Når dette blad er udkommet, skulle Vidstrup kirke være nykalket indvendigt. Det har været et stort og godt arbejde, så den nu kan fremtræde smuk og lys. Samtidigt har menighedsrådet besluttet, at lamperne på væggene skal udskiftes med nye. De gamle er slidte og virker ikke længere efter hensigten. De nye skulle gerne give et bedre lys.

Ny hjemmeside

Kirkerne har også fået ny hjemmeside, da den gamle trængte til at blive fornyet. Hvis man klikker ind kan man finde navne, adresser, prædikener og meget meget mere. Adressen er: www.tornby-vidstrup-sogne.dk

Ferie

Jeg holder vinterferie fra den 27. februar til og med den 5. marts. I perioden passes embedet af Peder Madsen, Skallerup, tlf.: 9896 8045.

Arrangementer februar – marts

Højskoleaften om "Den store Grevinde" tirsdag den 14. februar kl. 19.30 i Tornby præstegård Hans Peter Rasmussen er kendt som en fremragende fortæller. Og denne gang vil han fortælle en af de meste bevægende historier fra Danmarkshistorien, nemlig historien om Grevinde Danner: Kvinden, der forlod sin elskede Carl Berling for at gifte sig med Kong Frederik VII. Hun så det som den eneste mulighed for at redde den svage konge fra magtens mænd, der ville forhindre grundlovens vedtagelse. Hans Peter Rasmussen er tilmeldt uddannet pianist og vil under fortællingen spille

VVS-MANDEN

v/ Frank Hansen
Rævskeervej 36
Tornby
9850 Hirtshals



9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE

musik fra dengang kongehuset oplevede en kærlighedshistorie af de helt store.

Ældreftermiddag onsdag den 22. februar i Tornby. Der indledes som sædvanligt med en kort gudstjeneste i Tornby kirke. Bagefter er der hyggeligt samvær i præstegården, hvor jeg vil fortælle en historie. Men nærmere herom senere. Alle er velkomne.

Fastelavns - børnegudstjeneste i Vidstrup søndag den 26. februar kl. 14.00. Gudstjenesten er for børn og børnekoret vil synge. Sammen med idrætsforeningen i Vidstrup og spejderne har vi arrangeret, at der bagefter er der tøndeslagning i forsamlingshuset – og der er ikke en kat i tønden, men hvad der så er, afsløres først, når tønden er slået i stykker. Desuden er der kaffe og kage til de voksne. Alt er gratis. Og alle er velkomne – også folket fra Tornby. Vi håber, at det bliver en god og glad dag. Så tag kostumet på og få en god afslutning på vinterferien.

Sangaften torsdag den 23. marts kl. 19.30 på Havbakken. Denne aften står i musikkens tegn. Nordjysk pigekor kommer og synger. Alle er velkomne til at komme og lytte og synge med. Aftenen er arrangeret sammen med brugerrådet.

Kirkebilen kan benyttes til alle arrangementer i kirken regi. Man bliver hentet og bragt og det er ganske gratis. Man skal bare selv bestille den hos Brogaards taxa på tlf. 9894 1344.

Adresseliste

Her kan du finde kirken på nettet.
www.tornby-vidstrup-sogne.dk/

Graverteam:
(Ansvarlig Vidstrup)
Elisabeth Jellesen,
Kræn Hansens Vej 6,
tlf. 9897 7820 eller 2237 5275

(Ansvarlig Tornby)
Mogens Iversen,
Strandvejen 9A, Tornby
tlf. 9897 7763 eller 5150 7301

Kirkesanger ved begge kirker:
Hanne Sørensen,
Heimdalsvej 41, 9800 Hjørring.
Tlf. 9892 0152 eller 2484 9892

Organist ved begge kirker:
Peter Lindhardt Toft,
Vestergade 50, 9760 Vrå, tlf. 9898 2580.

Sognepræst: Morten Fester Thaysen
Nejstgårdvej 2, tlf. 9897 7512.

Vidstrup kirke:

Kirkeværge: Minna Christensen,
Toftevej 10, tlf. 9897 7900.

Menighedsrådets formand: Birthe Jensen,
Gl. Hirtshalsvej 49, tlf. 9897 7253.

Tornby kirke:

Kirkeværge: Margit Svendsen,
Nejstgårdvej 38, Tornby, tlf. 9897 7691.

Menighedsrådets formand: Alfred Jokumsen,
Bjergfyrvvej 37, Tornby, tlf. 9897 7910.

Hjælpearbejde (Rumænien)

Vi er en flok strikkeglade damer, der mødes en gang om måneden. Nogle strikker sokker, andre farverige trøjer og andre igen halstørklæder, veste og huer, alt til gavn for børnehjemsbørn og til fattige familier i Rumænien.

I november havde vi den glæde, at Bodil Risdal, hvem der formidler kontakten og selv sammen med sin mand fragter tingene til Rumænien, var på besøg og fortalte levende og interessant om sine besøg m.v. i det fattige land. De mangler alt og bliver glade for det vi laver. Det er ikke forvænnede/forkælede børn, der bor der. Det var en meget givende aften. Bodil viste os billeder med mere fra deres ture, og vi har herefter fået endnu mere gang i strikkepindene.

Hvis der er nogen, der ligger inde med garn, som de ikke skal bruge, vil vi blive glade for at få det, da vi er ved at have opbrugt vores lager. Det kan afleveres til undertegnede.

Nye strikkedamer er meget velkomne, vi strikker i private hjem den første mandag i måneden og stedet bekendtgøres i VI-TO.

Birte Bak

Mandag den 6. februar kl. 19.00
hos Esther Borrisholt

Mandag den 6. marts kl. 19.00
hos Birte Bak

Danmission

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
hos Anny Thomsen

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30
hos Esther Borrisholt

Tornby Idrætsforening



TIF-Gymnastik

Indlægget skulle have været bragt før jul.
Det kom desværre ikke med - det var min skyld.

Julenissen

Formand, Jette Thirup	9897 7876
Kasserer, Anette Volstedlund	9897 7827
Sekretær, Helle Hyldgaard	9897 8700
Tonnie Brok	9897 7811
Jens Bo Jacobsen	9897 7295
Lone Jensen	9897 7774

Alle vores 12 hold er kommet godt fra start, også vores to nye hold, som vi har lanceret med i år:

"Tarsandregene", hvor der er 14 drenge fra 5-7 år, og alle lever virkelig op til titlen, dejligt med så interesserede og friske drenge, både dem og deres ledere får virkelig sved på panden.

"Vild med dans", her har 15 voksne par tilmeldt sig, og efter sigende går det godt, de har det både sjovt, og bliver også bedre til at danse, men måske knap på højde med dem på TV. Vi prøver muligvis at starte et nyt hold op efter jul en anden hverdag, så interesserede er velkommen til at ringe til mig om et ønske på en aften. Dans er jo også en god motionsform.

Dog kniber det lidt med gymnaster til Callanetics og Body Toning, her har vi en hård konkurrence i helsecentre, som også udbyder disse hold, vi er endda billigere i foreningen og har lige så kvalificerede ledere, men vi har dog ikke spejle i gymnastiksalen (men det kan jo også være en fordel) så på disse hold er der stadigvæk plads, og du kan nå det nu eller efter den fede jule mad.

Vi får vejledere fra DGI på fire af vores børnehold med unge ledere, som stadigvæk er under uddannelse, og alle vores ledere tager løbende kurser, for at dygtiggøre sig og få inspiration.



Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og styrk Tornby IF Håndbold og Fodbold

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. Tornby IF Håndbold og Fodbold.

Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til foreningen, hver gang du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:

- altid billig benzin
- rente- og gebyrfri brug
- mere end 530 tanksteder i Danmark
- mulighed for at tanke i Norge og Sverige
- en månedlig opgørelse
- kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen®

Dagli' Brugsen

Tornby

OK
ALTID BILLIG BENZIN

Formand
Jette Thirup



Vi vil gerne takke vores sponsorer fra 2005, som har gjort det muligt, at vores ledere har fået fritids-sæt. Tusind tak og I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Shell Tornby
 Dagli'Brugsen
 Carsten Frederiksen
 CD Entreprenør
 Color Line
 Nordjyske Bank
 Jyske Bank
 Cold Sejl
 Sparekassen Vendsyssel
 Spar Nord
 Bailine

Tusind tak til Bailine v/ Vivi Jepsen, som har sponsoreret fleecetrøjer til alle kvinderne og til Nordjyske Bank, som har sponsoreret fleecetrøje til vores tre-mandlige ledere.

TIF-Fodbold

Standerhejsninger i Tornby IF

Senior:

Den nye udendørs sæson i fodbold begynder for spillerne i TIF lørdag, den 4. februar kl. 13.30 med den traditionelle standerhejsning.

Efter en let gang træning er der varm suppe og hygge i klubhuset.

Der er igen i 2006 tilmeldt tre seniorhold i henholdsvis serie 3, serie 5 og serie 6. Ligesom i forrige sæson skal Michael Christensen træne førsteholdstruppen.



Sidste sæson var mange af de unge indkaldt som soldat og to er flyttet til Aarhus for at studere. I år vil soldaterlivet ikke komme så meget på tværs af fodbolden, men til gengæld har de unge fået rejsefeber. Ikke mindre end syv spillere fra første- og andeholdstruppen tager på langfart her til foråret og kan derfor kun bruges i få af forårets kampe. Og de to i Aarhus har sammen med andre unge fra Vendsyssel, oprettet en klub og tilmeldt et hold i serie 6. Førrige sæson nød TIF godt af disse spilleres indsats, når de var på visit her i hjembyen.

Fem ynglingspillere fra Tornby spillede i 2005 i Hirtshals. Af disse rykker den talentfulde Jesper Engbjerg i år op som senior og man håber, at han vælger at vende tilbage til TIF.

Derfor gælder det nu for alle interesserede om at komme i gang, så grundformen kan være i orden til sæsonstarten i begyndelsen af april.

Drenge:

Også drengespillerne – født i 1992 og 1993 skal snart på den udendørs bane igen. Der er nemlig standerhejsning for dem lørdag, den 25. februar kl. 13.30.

TIF har været heldig at kunne lave aftale med Mogens Juulsen om at tage endnu en tørn som træner for drengene, som dermed er sikret en meget kvalificeret og engageret leder.

Foruden drengeholdet er der også tilmeldt et 11-mands hold i lilleputrækken.

Træningsstart for lilleput og øvrige ungdomshold bliver oplyst senere.

Der er hårdt brug for dig

Når TIFs fodboldafdeling tirsdag, den 14. februar kl. 20.30 afholder sin årlige generalforsamling i klubhuset er der hårdt brug for dig.

Enkelte af fodboldudvalgenes medlemmer har nemlig meddelt, at de ønsker at udtræde, og der skal jo gerne være nye folk klar til at tage over i både seniorudvalget og ungdomsudvalget.



*brug altid
fagmanden*

T O R N B Y
ENTREPRENØRFORRETNING APS

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

Med sammenlægningen til Ny Hjørring Kommune er det vigtigt, at der er kræfter nok til at holde trit med udviklingen, så TIF også fremover kan udnytte sit flotte anlæg til at tilbyde områdets unge muligheden for at spille fodbold.

Mange siger straks fra over for foreningsarbejde fordi "Det er ikke noget for mig" – "Det har jeg aldrig prøvet" – "Jeg har ikke tid". Men så svært er det altså heller ikke og der vil fortsat sidde rutinerede og dygtige ledere til at støtte og hjælpe.

Desuden er der mange, som altid er klar med en hjælpende hånd, når bare opgaverne deles ud.

Der skal ikke arbejdes på at lukke økonomiske huller, da både fodboldafdelingen og TIF som hovedforeningen har en sund økonomi.

Har du/l børn eller unge, som spiller fodbold i TIF, giver foreningsarbejdet desuden mulighed for at følge børnenes fritidsinteresse på nærmeste hold.

Er du interesseret, har du spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende arbejdet i fodboldudvalget, så kontakt fodboldformanden Per Ørum Jensen på tlf. 9897 7629 eller 2323 3434.

Ny klubrekord i TIF

I efterårets hjemmekamp i serie 3 mod Lundergaard satte Niels Erik Olesen ny klubrekord i Tornby IF for spillede kampe på førsteholdet.

Rekorden blev markeret med blomster før kampen og TIF var efter kampen vært med smørrebrød til spillerne.

Rekorden var indtil da 437 kampe og tilhørte Frank Palle Jensen.

Niels Erik har aldrig spillet i andre klubber end Tornby og han fik sin debut på TIFs førstehold helt tilbage i 1984 i en kamp mod Hjørring IF i serie 4. Han var kun ynglingspiller, men var altså god nok til at træneren turde bruge ham i nogle kampe på førsteholdet. Han har aldrig været den store målskytte, men har primært haft sine spidskompetencer i sin gode fysik og mange bolderobringer som arbejdsmand på midtbanen og en god evne til at læse spillet.

Han er landmand på Skibdølvej i Vidstrup og de meget sjældne afbud til kampe har som regel været i høstens tid. Igennem årene har TIFs trænere ofte ønsket regn i weekenden i august, så der ikke var høstvejr. Hvornår han, som nu er 38 år, stopper med at spille, kommer bentøjlet nok til at bestemme. Han har været rimelig skånet for skader og satser igen i 2006 på at kunne spille sig på førsteholdet, da



målet nu er at runde 450 førsteholdskampe. Den nye klubrekord er foreløbig på 441 førsteholdskampe.

Kong-vinter drillede indefodbold

For næstsidste gang havde Tornby Idrætsforenings fodboldafdeling i juledagene indbudt Hirtshals kommunes andre fodboldklubber til at dyste om kommunemesterskabet i indefodbold for senior og oldboys.

Desværre havde kong-vinter bestemt sig for at indtage Vendsyssel netop fjerde juledag og det betød, at spillerne fra Bindslev klogelig valgte at blive hjemme.

Det betød færre kampe og måske også lidt mindre spænding om resultatet. Hos seniorerne genvandt Hirtshals mesterskabet og hos oldboys gjorde TIF dem kunsten efter.

TIFs resultater, senior:

TIF - Vidstrup	12 - 0
Horne - TIF	3 - 8
Hirtshals - TIF	3 - 2

Tornby var blevet mester med uafgjort i sidste kamp og selv om Hirtshals fik en spiller vist ud i de sidste hektiske sekunder, lykkedes det at holde føringen kampen ud. Slutstillingen i seniorrækken blev:

Hirtshals	9 point
Tornby	6 point
Horne	3 point
Vidstrup	0 point

TIFs resultater, oldboys:

Horne - TIF	3 - 5
TIF - Hirtshals	3 - 2

Her var kampene rimelig jævnyrdige og gav følgende slutstilling:

Tornby	6 point
Hirtshals	3 point
Horne	0 point

Siden sidst

Genbrug på Gl. Landevej

Genbrugsbutikken, Gl. Landevej 51 Tornby

Kunderne har taget virkelig godt imod genbrugsbutikken. Der er modtaget mange genbrugsting siden åbningen den 21. april 2005, og der har været mange kunder i butikken for at købe småt og stort. Omsætningen ved årsskiftet har rundet de 75.000 kr., og det er de frivillige medarbejdere glade og taknemmelige for.

Ideen med genbrug er netop, at ting, som vi ellers ville smide væk, kan bruges igen til glæde for mange, og at omsætningen samtidig kan blive til gavn for en god sag.

Vi vil gerne sige tak til de mange, som har bakket initiativet op ved at aflevere genbrugsting til butikken. Vi modtager fortsat gerne tøj, møbler, ting og sager i åbningstiden, torsdag og fredag kl. 13 - 17 eller efter aftale på tlf. 9897 7104 eller 9897 7194. Så skal du i gang med at rydde op, så tænk på genbrugsbutikken. Tak.

IM-Genbrug, Tornby
Alfred Schmidt

Vinhandlerens private Tour de France

Efter i mange år (siden Tour de France 1987) at have redet stålhesten op ad især franske, men også italienske og tyske bjerge var tiden i 2005 kommet til et lidt større projekt, nemlig en egentlig rundtur. En generalprøve i 2004 på 2000 km på 14 dage plus rigelige mængder træning vinteren over, fordelt

på spinning, løb, cykling og styrketræning, gjorde projektet forholdsvis realistisk. Det oprindelige projekt på 3500 km på 21 dage, svarende til den rigtige Tour, dog med det dobbelte antal timer i sadlen pr. dag, led en krank(!) skæbne allerede inden afrejsen, fordi den forventede ankomst søndag morgen på grund af transportproblemer blev til den følgende fredag. Da jeg ikke forventede at kunne tilbagelægge mere end ca. 200 km pr. dag med en hårdt pumpet 35 ltr. rygsæk og en del "knolde", blev projektet reduceret til 2500-3000 km. Til gengæld satte jeg på at køre uden hviledage.

Torsdag den 7. juli kl. 14.00 steg jeg på Ruby Rejseres opsamlingsbus i Århus med omladning til den egentlige cykelbus i Kolding, hvor Den Franske Elegance blev forsvarligt hængt op i den dertil indrettede trailer. Turen gennem Tyskland brugte jeg i stort omfang til at sove, og meget tidligt fredag gled vi ind i det franske, hvor vejret ærgerligt nok ikke var for godt. Regn og blæst og 13-14 grader harmonerede ikke med mine planer, og jeg overvejede at udsætte afhopningen et par hundrede km. Det endte dog med, at der kom opklaring, og jeg hoppede af på Aire de Jura kl. 6.30.

Efter lidt morgentoilette og en knivskarp barbering gik det vestover i nogenlunde tørvej og moderat vind. Kort efter begyndte det at regne, hvilket det blev ved med de følgende 2 1/2 dag, svarende til ca. 400 km! Jeg spiste frokost i Nolay i Bourgogne, fortsatte til og gennem den store naturpark Morvan og sluttede i den smukke by Chateau-Chinon. På grund vejret og et ret hårdt terræn blev det første dag kun til 160 km trods 10 timer i sadlen. Efter en god nats søvn på byens hyggelige hotel drog Peugeot'en og jeg atter ud på de regnvåde veje. Planen

var at fortsætte til Normandiet og derefter køre langs kysten til Spanien, men en opringning til franske cykelvenner i Tours, som fortalte om træls vejruddigt nogle dage endnu, fik mig til efter ca. 100 km at dreje mod syd gennem departementet Auvergne for at opstøve bedre vejr.

Det lykkedes dog ikke i dag, hvor jeg sprang frokosten over for ikke at blive kold og nøjedes med stående taffel ved en bager i Moulins, som har en af Frankrigs flotteste kirker. Jeg nåede byen St. Porcain, lige inden et virkelig solidt skybrud fik alt til at sejle. Stod i læ under markisen hos den lokale vinhandel, hvis charmerende ejer kom ud og inviterede på smagsprøver. Det gik der så en halv times tid med, mens skybruddet tabte pusten. Det regnede stadig, men jeg havde ikke mere tålmodighed og fortsatte i "strålende vejr" til Montmaraut, hvor jeg fandt en lille bitte hollandsk ejet campingplads, hvor man også udlejede værelser. Der var pool og hyggelig fællesspisning med en belgisk og en hollandsk familie samt et fransk ægtepar fra Caen og altså en enkelt dansk cykelturist. 4-retters menu, solidt morgenmåltid og overnatning for i alt kr. 300,-.

Dagens høst på 170 km samt opræk til solidt sidesår på grund af de evigt våde cykelbukser lagde lidt låg på optimismen. Efter morgendukket og -mad af sted i nogenlunde tørvejr, og efter ca. 50 km blev vejret fint. Af med overtræk og de lange ærmer, og af sted det gik til Monlucon, en utrolig smuk by, med café-au-lait og lidt snak med de lokale, som var svært interesseret i "velotouristen", især da de fik øje på DK-skiltet på rygsækken.

Nu gik det ret syd over centralmassivet, som lignede og følte som eet langt overdimensioneret vaskebræt. Snorlige vej, hvor man fra hver bakketop kunne se 20 mere! Fandt meget charmerende chambre i Crocq hos ældre jødisk ægtepar, hvor jeg var første danske gæst. Huset var fra 1562 og nænsomt restaureret, og jeg nød lidt læske sammen med værtsparret i den kønne taghave inden middagen på en nærliggende restaurant, hvor værten(kokken) var en filur og rigtig god til sit job! 4 retters menu incl. Boeuf Charolais og vin samt kaffe og avec for sølle 30 Euro!

Hyggelig morgenmad i det store kampestenskkøken med hjemmebagt og -sylvet og en snak med

værtsparret. Han viste sig at være børsmægler i Lyon, hvor de også har et hus, og madame fordriver tiden med renovering af husene, kunstmaleri samt altså gæstgiveri. En super adresse! En hård dag ventede med godt 200 km på tælleren, heraf de sidste 50 over Cantal-bjergene, som var noget uvenlige. Da jeg trillede ned af det sidste bjerg ved 18.30-tiden, var det lige ind i en lille flække med et lille hyggeligt hotel. Efter bad og mad nød jeg kaffen og en vellagret Armagnac udendørs, mens jeg fik skrevet kort og dagbog og så en fantastisk solnedgang.

Næste dag gik det rask af sted de 75 km til Cahors, hvor jeg med lidt held i Figeac kunne møde Jette og Peer Drejer, som var i området med et hold cykelturister fra Region Rejser. Det viste sig dog, at de først ville ankomme ved aftenstid, så jeg lagde en hilsen på hotellet og fortsatte sydpå. Nu var temperaturen rigelig høj, op til 42 grader i skyggen, og da det trak lidt ud med at finde et logi, nåede dagsmarchen op på 235 km. Logiet var til gengæld fantastisk placeret på en bakketop, og værelserne var ren Dallas med panoramaudsigt til både solnedgang og -opgang.

Det viste sig, at mit værelse året før havde været beboet af Laurent Jalabert, en ven af familien! Eneste minus denne dag er, at rumpen stort set er uegnet til at sidde på, på grund af siddesår, som ikke synes at finde kopattesalven afskrækkende. En solid dukket i den store pool og fremragende morgenmad på patioen inden den videre færd, som førte gennem Fitou, både distrikt og by, op over Montagne Noir, nogle ret godyle bjerge, frem til Basin St. Ferreol. Dette "basin" er en kæmpesø med sandstrande og ret store sejlbåde placeret på toppen af bjerget, hvorfra der er fantastisk udsigt. Her myldrede det med ferierende franskmænd! Dagen sluttede i Saissac, en utrolig flot bjergby på toppen af sit eget bjerg. Jeg indlogerede mig på det centrale hotel, hvilket var turens eneste kedelige oplevelse, i så henseende kun overgået af måltidet samme sted. En lille spadseretur inden sengetid afslørede, at jeg kunne ha' boet på byens gamle kloster for det halve.

Mod syd kom nu Pyrenæerne til syne ca. 200 km borte, og dermed er Spanien inden for rækkevidde! Kørte tidligt uden morgenmad og kom med noget besvær gennem Carcassone på grund af datoen (Bastille-dag). Så byens utrolig flotte borg og fæstningsanlæg (jeg har aldrig set større!) undervejs, inden jeg slap ud og måtte køre de første 10 km på motorvej, hvilket selv politiet ikke tog notits af! Derefter 20 km i noget af det mest øde og solsvedne, jeg har oplevet nogensinde. Dette er starten på Corbieres-distriktet, som de sidste 10 km inden Lagrasse til gengæld var utrolig smukt. Nu kom de rigtige "skaldede" bjerge, og jeg oplevede under nedkørslen turens første og sidste punktering.

Trods høj hastighed ingen dramatik, hvilket der til gengæld var lidt senere, hvor nogle unge bilister fandt behag i lidt chikane. Da jeg ikke lod mig gå synligt på af det, fortrak de dog hurtigt. Senere havde jeg den finurlige oplevelse at blive standset af politiet for at køre for stærkt! En rap nedkørsel førte gennem en mindre by, og her blev jeg standset og inviteret på video-klip med cykelmyg, der

**Kort sagt:
Drejer det sig om frost
eller kulde - så er det
ikke mængden men
madsen**



Kølemadsen Hirtshals

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16

kørte 65 km/t, hvor højeste tilladte er 50 km/t. Efter en lille sludder med de blåklædte fik jeg dog håndtryk af alle 4, ledsaget af "Bon courage" og store smil og slap således for videre tiltale!

Havde noget bøvl med at finde logi, igen på grund af Bastille-dagen, men fandt efter knap 250 km ved 20-tiden motorvejshotel med lidet charmerende værelse, men glimrende middag. Morgenmaden var også fremragende med 2 kokke og et hav af specialiteter. Efter at ha' hentet Den Franske Elegance i bogholderiet, hvor den var opstaldet natten over, gik det fortrøstningsfuldt videre gennem Perpignan mod Spanien med over 40 grader allerede kl. 8.00.

Hele området er én kæmpe turistfælde og som sådan uendelig ucharmerende, så få km inde i det spanske vendte jeg næsen mod det franske igen, hvor jeg de første mange km mod nord kørte på motortrafikvejen, hvilket der også var et par andre cykelturister, der gjorde. Cykelturister var i øvrigt sjældne. Bortset fra et mindre hold inde i Beaune så jeg kun én de første 800 km! På denne tur var der kun to planlagte (men ikke reserverede) overnatninger, hvoraf den første nu kom i Ouveillan, hvor jeg også boede forrige år hos et rigtig hyggeligt ægtepar. Nu ville skæbnen, at alt var optaget, men fatter gik med mig hen til nogle bekendte, hvor jeg blev indlogeret. "Englenes senge" viste sig at være et herligt sted med gårdhave og tagterrasse og flinke folk med hang til motorcykler! Familien tog i byen, så jeg hentede mad på nærliggende restaurant og nød den

sammen med en god flaske vin, mens en usædvanlig grim kat forgæves håbede på en godbid!

Næste dag startede med hyggelig morgenmad sammen med værtsfamilien, og på vej ud af byen hilste jeg hjerteligt på forrige års vært, inden turen gik videre mod Beziers. Her var alt stoppet på grund af Le Tour, som ville ankomme sidst på formiddagen. Det kunne jeg ikke vente på, så med den grønne på nakken lykkedes at komme igennem og ud til Canal du Midi, som jeg kunne køre langs med resten af vejen til Middelhavet. På den anden side af kanalen kom så "Touren" på vej mod Beziers, og





det var en fin oplevelse og en rigtig smuk rute under de store træer langs kanalen. Mødte 70-årig franskmand med meget velholdt gammel Peugeot-racer, som viste sig at være hans første (og sikkert også sidste) cykel!

Kørte nu 30 km langs Riviera-lignende strand til Sete, hvor jeg spiste frokost. Videre mod Frontignan var der voldsom havgus, så sidste års oplevelse af tusindvis af flamingoer forsvandt i disen, og jeg drejede tidligt af mod Montpellier og Nimes. Fik hævet dæktrykket fra 2 til 8 bar, hvilket hjalp på "gliddet", men ikke på komforten! Blev indlogeret på den anden planlagte overnatning, hvor der heldigvis var plads, i Uchaud. Ordinær by, men fremragende herberg, som jeg fandt sidste år. Nedsænket i jacuzzi'en med rigelig dosering af eucalyptusolie fandt jeg meningen med livet, mens jeg ventede på, at værtindens mand åbnede "La Table des Oliviers", den nærliggende gourmet-restaurant, hvor jeg fik bord i haven. Lad mig blot nævne nogle højdepunkter: Kammuslinger i suveræn creme, søtunge, lam, der kunne få voksne mænd til at græde og fremragende oste. Da jeg havde lidt besvær med at vælge mellem to storslåede dessert-anretninger, kombinerede værten dem bare på en større tallerken! Til sidst kaffe og petit-fours som afslutning på en grandios aften. Næste morgen tidligt af sted mod Nimes, hvor jeg oplevede franskmændenes SANDE genialitet: Lysregulerede rundkørsler!

Nu drejede jeg nordpå mod Uzes og Lussan med det formål at køre gennem Gorge de Ardeche, hvilket skulle vise sig at blive en større opgave. Normalt er en gorge en slags canyon, hvor man passerer

gennem de pågældende bjerge, ofte ledsaget af vand. Sådan var det også her i starten, men så havde en eller anden knaldet et gigantisk bjerg ned i renden, og så blev det denne dag kombineret med en hedebløge med op til 55 grader i "lommerne". Jeg formøblede 10 liter vand på 6 timer og var eneste cyklist på bjerget. De andre var kloge nok til at blive nede/hjemme! Lige inden nedkørslen startede, fandt jeg et sted med kolde drikke og is. Her mødte jeg englænderen Ian, en gammel British Airways-mand, som på sin brystfældige cykel med kasse på bagagebæreren kørte rundt i Frankrig. Resten af året lavede han whisky-rejser til Skotland samt et par årlige rejser for mindre grupper til Himalaya! Et skæg fætter, som jeg også har mailet lidt sammen med efter hjemkomsten.

Efter en drabelig nedkørsel og godt 200 km fandt jeg smukt chambre i Bollene, igen med pool. Mens jeg lå og slappede af i solens sidste stråler, kom værtinden med friskplukkede figer fra egen have. Hvor heldig kan man være? Senere spiste jeg udendørs på en af byens strøg, og bagefter sad jeg og skrev lidt dagbog. Pludselig mærker jeg et par hænder på skuldrene og ser til min store forbløffelse Gitte, som jeg troede sad hjemme i Vidstrup! Hun var startet på ferie lørdag og havde så truffet en hurtig beslutning søndag morgen kl. 3.00, havde kastet lidt bagage og raceren bag i Corsá'en og drøned de 1900 km til Sydfrankrig! Grundet diverse sms'er vidste hun, at jeg var i Bollene, men at finde fyren i denne temmelig store by var noget af et lykketræf. Jeg bestilte flux mere vin og gik over for at udvide værelset til et dobbelt!

Således forsynet med servicevogn blev livet noget nemmere, fordi rygsækken nu tog ophold heri, og så kunne jeg køre noget mere aggressivt i de store bjerge, eksempelvis Mont Ventoux, som stod for tur dagen efter. Dagsetapen blev på 100 km incl. opkørsel fra Malaucene, som er den skrappeste. Det var 13. gang, jeg kørte op på dette berømte bjerg, som er min klare favorit blandt de franske "knolde" og det eneste, hvor jeg har kørt over 100 km/t på nedkørslen! På toppen stod Gitte med

varm kaffe og chokolade, og efter en moderat hurtig nedkørsel fik vi frokost i Malaucene, inden turen gik til Vaison-la-Romaine, hvor vi så ofte tidligere har boet. Her bor en troldmand af en cykelsmed, som lagde sin sikre hånd på Peugeot'en, hvilket bragte gearskiftet op på vanlig standard.

Med dagens beskedne høst rundede jeg 2000 km på de første 11 dage, hvilket stort set svarede til målsætningen. Vi overnattede på Hotel Burrhus, vores faste logi i området og spiste hos vores gamle ven på restaurant Tournesol. Nu gik det over ad mod Italien over diverse toppe. På den første, Col d'Ey, mødte jeg nogle amerikanere, nu bosat i Sverige. En af pigerne havde forrige år cyklet fra Gibraltar til Skagen med fuld oppakning, 3700 km på 7 uger. Frisk tøs!

Nu gik det videre op over Col de Peyrouge og Col de Perty, hvor Gitte ventede med kaffe og "lade", inden det gik nedover til et fredeligt gæstgiversted og en let frokost. Den kvindelige betjening havde de mest utrolige flyveører! Dagens mål var Savigne le Lac, som lå længere væk end først antaget, ikke mindst på grund af lidt zig og zag på nogle uoverskuelige bagveje. Efter fem store bjerge og med knap 200 km på tælleren nærmede klokken sig 19.00, og jeg steg på servicebilen de sidste 50 km! Dagen efter slappede vi lidt af med morgenbadning i søen, inden vi med cyklerne i bilen satte kursen mod Alperne. Undervejs passerede vi Col d'Izoard tæt på den italienske grænse, et imponerende bjerg, som ofte indgår i Tour'en. På Col de Lautaret hopper jeg af med den grønne for at bestige Col de Galibier, mens Gitte kører lidt videre for at cykle op på Les Deus Alpes. Opkørslen på Galibier er speciel, fordi man allerede fra starten er over trægrænsen, og der er sne på toppen, også i juli. Smukt og

køligt! En linse blæste ud på vejen ned, så nedkørslen blev lidt tricky, hvilket den er i forvejen med hullede veje og uoplyste tunneller, knap 30 km i alt til foden af Les Deus.

Gitte havde haft fin opstigning på "tvillingerne", og vi læssede igen de tohjulede og drog mod vest. Tanken om at gi'Alpe d'Huez et hug i forbifarten blev skrinlagt, dels fordi det var ved at være sent, og fordi det ikke er et bjerg, man "hugger i forbifarten". I nærheden af Bourg-en-Bresse fandt vi uhyre charmerende logi, og i naboflækken spiste vi glimrende på bredden af Rhone. Stedet blev drevet af en fransk-canadier, hvis kone var uddannet vintjener, og det kunne ses på vinkortet. Vi drak fremragende Lirac og husker adressen!

Næste dag var målet Nolay i Bourgogne, hvor et andet Region Rejser-hold med gamle bekendte opholdt sig. Jeg hoppede af og cyklede de sidste 150 km over Macon og Cote Chalonnaise, inden jeg trillede ind på torvet til et glas koldt fadøl inden bad og middag. Middagen nød vi sammen med en håndfuld gamle cykelvenner.

Næste formiddag kørte jeg en lille 100 km rundt i Bourgogne, inden vi mødtes med "rejseholdet" til frokost og vinsmagning hos en lille bonde i St. Aubin. Derefter læssede vi cyklerne i den sorte og kørte nordpå mod Alsace, hvor vi efter noget besvær fandt et udmærket logi, og hvor vi for første og eneste gang spiste på værelset.

Næste dag kørte jeg en lille rundtur over de fem bjerge, der også indgik i Tour'en, som havde været her ugen i forvejen. På den sidste knold, Grande Ballon, trillede vi lidt ned igen, fordi der blæste en halv pelikan på toppen, og satte os i vejkanterne med sandwich og et glas rødvin, inden vi læssede cyklerne og satte kursen mod Danmark. Resultatet af anstrengelserne blev knap 2600 km og ca. 35000 højdemeter på 15 dage, utallige naturoplevelser og møde med en masse spændende mennesker, hvoraf kun få er nævnt i dette sammendrag. Siddesårene? De forsvandt stort set sammen med rygsækken, ikke mindst fordi jeg derefter stod op en stor del af tiden.

Ib Kjærulf

Få et godt tilbud

KVIK TRAILER

egen produktion · salg til private · reparation

**Gl. Hirtshalsvej 3 · Vidstrup
9800 Hjørring**

Telefon 9897 7300

Telefax 9897 7340

Vidstrup Auto
Tlf.: 98 97 73 22
v/Per Jensen - Biltlf.: 21 29 73 22

KALENDER

Februar

- 14. Højskoleaften "Den store Grevinde" TP, kl. 19.30#
- 22. Ældreftermiddag kl. 14.30 i TK#
- 25. Fastelavnsfest i TF kl. 13.00#
- 26. Fastelavns-børnegudstjeneste i VK kl. 14.00. Bagefter tøndeslagning i VF#

Marts

- 8. Generalforsamling i Sognearkivet kl. 19.30 i Købm.#
- 16. Ordinær generalforsamling i forsamlingshuset.#
- 23. Sangaften kl. 19.30 på Havb.#

Dette arrangement er nærmere omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:

- BRH Brugerrådet Havbakken
- Havb. Ældrecentret Havbakken
- Købm. Den gamle Købmandsgård
- MH Missionshuset i Tornby
- TB Tornby Beboerforening
- TF Tornby Forsamlingshus
- TH Tornby Hallen
- TK Tornby Kirke
- TP Tornby Præstegård
- TVP Tornby-Vidstrup Pensionistforening
- TVS Tornby-Vidstrup Skole
- VF Vidstrup Forsamlingshus
- VI Vidstrup Idrætsplads
- VK Vidstrup Kirke
- VS Vidstrup Spejderhus

