



VI-TO

Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

Fjortende årgang • Nr. 3 • Juni - Juli 2009

Indholdsfortegnelse

| | side |
|----------------------------------|------|
| Leder | 2 |
| Havbakken | 3 |
| Årets konfirmander | 4 |
| Tornby-Vidstrup Skole | 4 |
| Sognearkivet | 6 |
| Tornby gamle Købmandsgaard | 7 |
| Tornby Beboerforening | 8 |
| Tornby Forsamlingshus | 9 |
| Kirkebladet | 10 |
| Tornby Idrætsforening | 15 |
| Kalender | 24 |

Redaktionens medlemmer:

Hans J. Nikolajsen (red.) . . . 9897 7641
 Svend Aage Sørensen 9897 7245
 Svend Boye Pedersen 9897 7284
 Jørgen Kiel (foto/teknik) . . . 9897 7725
 Line Skovgaard Pedersen . . 9897 7512
Økonomi og reklamer:
 Christian Byrdal 9897 7433

Bladet udkommer 6 gange årligt, hveranden måned i lige måneder.

Internetadr.: lokalbladet-vito.dk

Bladets gironummer er 1674 7629

Udebliver VI-TO kan der rettes henvendelse til Hans J. Nikolajsen.

Næste nummer udkommer 5. august 2009. Stof til nummeret kan sendes på e-mail: vito@postkasse.com, indleveres til et redaktionsmedlem eller Hans J. Nikolajsen **senest** 4. juli 2009.

Tryk: Martensens Bogtrykkeri, Hirtshals

© Kort & Matrikelstyrelsen A235-96

Leder

Når konfirmationen er vel overstået ved vi at en stress faktor for mange er forbi. Hele foråret har stået på spring og ventet med spænding på at der skulle blive varmt nok. Det er det blevet – konfirmanderne sprang ud, træerne sprang ud og det var ligesom luften blev renset lidt. Der er en friskhed over det hele med nye grønne blade over alt. Noget tyder dog på, at vi skal glæde os nu, fordi det er ved at være så tørt nogle steder, at det næsten er et problem. Konfirmanderne havde en blå mandag og alle var glade. Det lød som om det hele var forløbet som det skulle. Det er jo godt, når de lidt uerfarne får lov til at prøve nogle ting af uden at blive for meget udnyttet.



Lige for tiden er regnvejret lige om hjørnet, vi ved bare ikke hvilket hjørne endnu. Det kunne give nogle grå mandage og måske tirsdage.

Rapsmarkerne laver nogle af de andre mandage til gule. Det er næsten blændende når himlen er blå og solen arbejder med styrke svarende til bekyttelsesfaktor 25 plus et uv indeks på fem. Så er rapsen gul og får man et pust fra marken kan man måske selv blive det en overgang.

Græsset er blevet saftigt og vi nyder at se ungerne løbe rundt og boltre sig i det grønne. Det dufter rigtigt godt, når det bliver slået. Desværre er græs på en buksebag eller knæ en udfordring, men moderne vaskemidler kan sikkert klare det.

Der er ingen grund til at gå i sort, fordi en lille by med navn Vidstrup ikke længere er en landsby. Vidstrup er stadig en bymæssig bebyggelse og os der bor der ved godt hvor vi bor. Ellers kunne man godt tænke lidt over hvad der nu skal ske, men der sker nok ikke så meget.

Snart skal vi til at tænke rødt. De rigtige danske jordbær, må snart være på vej. Det bliver fint. Noget der lige er kommet, fordi du læser det nu er vores blad VI-TO, som skal nydes ligesom jordbær. Man skal smage på det. Helst med fløde.

Det var dejligt. Og der er mere – bare vent til efter sommerferien så kommer der et nummer mere.

Huskede du at give et bidrag til bladet. Du kan bruge girokort, e-mail eller bare en lille kuvert med et stykke papir på hvad du vil sige til os.

Jørgen Kiel

Havbakken

Nyt fra Havbakken

Siden nytår er byrådets vedtagne besparelser på budget 2009 slået igennem på Havbakken. Det har vist sig ved, at dagcenteret og cafeen er lukket. Alt i alt to meget omfattende ændringer for hele centeret.

Der blev meget stille i de første par måneder af 2009, mens der blev arbejdet på at få fælles faciliteter, der kunne byde på mere socialt samvær og aktiviteter i dagligdagen.

Den 9. marts var der indvielse af de nyindrettede lokaler. Det tidligere dagcenterlokale blev indrettet til fælles spisestue. Køkken og tv-stue. Et mindre lokale blev indrettet i lidt gammel stil, og med møbler og pynt, der rummer minder for mange af beboerne.

Der var udskrevet navnekonkurrence og det tidligere dagcenterlokale hedder nu dagligstuen, hvilken den jo også er.

Det lille lokale hedder hyggestuen, da det er det man gør, når man opholder sig der.

Aktiviteterne er så småt ved at komme i gang. Vejret bliver bedre og bedre, så vores bus er igen på ture ud i det blå. Der planlægges endvidere ture til Rhododendronparken, Brønderslev i maj måned.

Hverdagen er blevet anderledes end tidligere, men alt i alt er det nye tilbud blevet godt modtaget, så hvem ved, det bliver om ikke bedre end tidligere, men i hvert fald ligeså godt, men på en anderledes måde.

Lise Højrup

Brugerrådet

Kreativt værksted

Hver tirsdag formiddag er der mulighed for fx at lave kort af teposer, gavepapir eller andet sjovt, og andre kreative ting, du kan brodere, strikke, filte, kom med ideer så prøver vi at opfylde dem.

Traveture

Tirsdag den 16. juni og 30. juni kl. 10.00 og
Tirsdag den 23. juni kl. 13.00

Vi mødes på Torvet og traver en tur. Har du lyst til at have stave med, så gør det, der er mulighed for instruktion. Vi slutter på Havbakken med en kop kaffe.

Sommertur til Skagen med Skagerakkeren den 4. august

Vi mødes ved Brugsen, kører med Skagerakkeren og nyder den flotte tur til Skagen gennem Hirtshals, Tversted, Skiveren, Råbjerg og Bunken inden vi når Skagen.

Der er frit valg om man vil stå af inde i byen eller fortsætte ud til Grenen og gå ind til byen.

Afgang fra Tornby:

Kl. 11.15 ved Brugsen.

Kl. 16.40 tager vi bussen hjem igen.

Vi er hjemme kl. 18.00.



Onsdag den 3. juni. Banko kl. 14.00.

Onsdag den 1. juli. Banko kl. 14.00

Der spilles petanque hver torsdag kl. 10.00 ved Tornby Hallen.

God sommer til alle!

ENTREPRENØRARBEJDE

Jordarbejde • Kloakarbejde
Belægnings • Betonarbejde
Snerydning • Maskinudlejning

Alle former for entreprenørarbejde udføres!

HIRTSHALS
ENTREPRENØRFORRETNING A/S

Safirvej 13 • 9850 Hirtshals
Telefon: 98944422 • E-mail: HE@hirtshalsentreprenoer.dk
Telefax: 98942848 • www.hirtshalsentreprenoer.dk



H. Jespersen & søn

Dalsagervej 24 • 9850 Hirtshals • Tlf. 98 94 22 11
Fax 98 94 47 59 • www.h-jespersen.dk • e-mail: hjs@h-jespersen.dk

Årets konfirmander



Konfirmanderne

Her er navnene på konfirmanderne, som er på dette nummers forside.

Bagerste række (fra venstre): Casper, Jonas M., Michael, Jesper, Morten, Joshua, Lars, Mikkel, og undertegnede.

Midterrække (fra venstre): Emma, Thomas, Johannes, Jonas E., Nikolaj, Johan, Gustav, Alberte.

Forreste række (fra venstre): Emil (stående), Christina, Cecilie, Laura, Sarah, Louise, Camilla, Helle (stående).

Line Skovgaard Pedersen

Tornby-Vidstrup Skole



Temaug og skolefest

- på Tornby - Vidstrup skole

Igen i år havde vi en fantastisk god skolefest for alle 210 elever med familier. Festen foregik torsdag den 19. marts med spisning, lege- og spilaktiviteter samt musical.

Ugen op til festen, uge 12 var en temaug for de tre faser.

I fase 1 (indskolingsklasse, børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse) var det gennemgående tema Astrid Lindgrens figurer og forfatterskab, dette bød på udstilling af bøger, quiz om tegninger fra bøgerne, fin udstilling af "træmænd fra Emils snitteværksted" og mange andre lærerige emner.

Fase 2 (4., 5. og 6. klasse) havde delt sig op, så det traditionen tro var 6. klasse der stod for optræden i aulaen. I år blev det til en fantastisk god og velbesøgt musical over teksterne fra "Joanna". Eleverne fra 6. klasse havde sammen med deres lærere Rikke Mailund, Elin Ræbild Kjøl og René Andersen arbejdet ihærdigt med tekster og musik i flere uger ud over temaugen. Til den musiske opgave havde 6. klasse formået at kapre et par gode musikere Gustav og Johan fra 7. klasse som sammen med Laurits fra 6. klasse udgjorde det faste band, som også måtte gennem mange øvetimer både dag og aften. Bandet havde allieret sig med en kendt musiker: Gustavs far, Michael Jensen, som supporter. Arbejdsomheden resulterede blandt andet i, at klasselæreren Rikke Mailund sammen med eleverne

valgte at tilbyde familiemedlemmer, beboere i Tornby – Vidstrup samt elever fra skolerne i skolecentret (Bjergby - Mygdal, Horne - Asdal) en ekstra forestilling. Aftenen før skolefesten lykkedes det nemlig at få alle stole besat, så mange kunne få glæde af musicalen "Joanna". Den nyskabelse skal skolen måske fortsætte, så flere får mulighed for at kigge indenfor samt få en god oplevelse. Torsdag formiddag holdt "skuespillerne" den obligatoriske generalprøve for fase 1, børnehaven samt dagplejebørn. I løbet af skolefesten optrådte 6. klasse to gange med tekst og musik, så fredagens skolegang blev lidt ændret for de ihærdige aktører.

4. og 5. klasse havde valgt at fordybe sig i nogle bestemte fag, og 4. klasse fik endda tid til et besøg hos 4. klasse på Horne-Asdal skole.

Fase 3 (7., 8. og 9. klasse) havde også delt sig op. 7. klasse havde projektuge om euforiserende stoffer, 8. klasse stod for cafeer og restauranter, indkøb og pyntning til skolefesten. 9. klasse havde fagdage.

Alle tre faser bidrog med aktiviteter i de forskellige klasselokaler i løbet af aftenen. 7. classes elever havde været særligt forudseende. AaB skulle spille fodboldkamp mod Manchester United. Kampen ville blive sendt på skolefestaftenen, hvad gør man så? 7. klasse lavede en AaB-café, stillede en videoprojektor op i storstuen i den dejlige nye SFO og her kunne interesserede nyde kampen i behagelige møbler, mens de spiste en AaB-menu: En **rød** pølse med brød.

Eva Østergaard

Dragebygning i skolecentret

– en tværkulturel oplevelse

Alle 4. klasser i skolecentret får i uge 22 besøg af en japansk dragebygger Endo San.

Mandag den 25. maj skal Endo San arbejde sammen med elever og lærere i Tornby – Vidstrup skoles 4. klasse. Eleverne skal udnytte deres viden om mål og vinkler, dekoration samt vindforhold.

Inden den 25. maj skal eleverne have opnået et vist kendskab til Japan og nogle japanske skikke.

Torsdag den 28. maj drager alle involverede elever og lærere til stranden og vi vil højst sandsynlig se langt over 100 flyvende drager syd for Hirtshals, den dag må det meget gerne **blæse**.

Dragearrangementet er kommet i stand via keramikker Gregory Miller i Horne. Gregory Miller er uddannet i japansk antropologi og har boet en årrække i Japan, ligesom han behersker det japanske sprog, både i skrift og i tale.

I løbet af uge 22 aflægges den japanske ambassadør besøg i landsdelen. Ambassadøren skal blandt andet besøge fiskefabrikker, Nordsøen Oceanarium samt Novo Nordisk. Arrangementet er støttet af en lang række sponsorer.

Eva Østergaard

Dagligdagen

- på Tornby - Vidstrup skole

8. klasse er netop vendt retur efter et vellykket lejrskoleophold i København. Eleverne havde forberedt sig grundigt til turen både fagligt - i form af viden om København med bygningsværker, kendte personer og foredrag - samt økonomisk i kraft af forskellige kollektive indtjeningsmuligheder, der har fundet sted siden 6. klasse.

I uge 19 var 9. klasserne i hele landet til skriftlige prøver. På Tornby – Vidstrup skole skulle eleverne aflægge prøve i diktat, læsning, matematik og skriftlig fremstilling samt en digital en-times prøve i geografi.

9. klasse har sidste skoledag den 28. maj. Den dag forsamlers kommunens afgangsklasser i Folkeparken i Hjørring, hvor den kommunale SSP-gruppe har lavet et godt arrangement med velegnet musik.

Efter Pinse starter de mundtlige prøver, hvor elever fra Tornby - Vidstrup prøves i: Engelsk, fysik/kemi, dansk og kristendomskundskab.

Børnehaveklassen skal sammen med indskolingsklassen på lejrskole ved Kjøl strand, 6. klasse cykler til Nørlev til flere dages lejrskole i den sidste skoleuge.

Den sidste skoledag – fredag den 26. juni tager vi afsked med lærer Dorte Bager, der har valgt at gå på pension samtidig med ægtefællen Knud Svendsen fra Muldbjergskolen. Dorte Bager har været ansat på Tornby-Vidstrup skole siden 1973 og undervist i mange forskellige fag. Dorte har gennem årene bidraget med rigtig mange gode undervisningsforløb og pædagogisk nytænkning. De sidste syv år har størstedelen af undervisningsopgaven ligget i den kommunale indskolingsklasse på Hovedvejen 31, hvor de forskellige elever har nydt godt af Dorte Bagers mangfoldige egenskaber. På skolen vil vi savne Dortes personlige og faglige viden, men ønsker Dorte og Knud en god pensionisttilværelse.

Eva Østergaard

ÅBEN HVER DAG



TORNBY GL. SKOLE

På Tornby gl. Skole
Keramik Værksted
kan du opleve
hvordan leret
bliver til:
RELIEFFER,
RAKU,
SKULPTURER,
UNIKA og
BRUGSKUNST.

Der er både arbejdende
værksted og udstilling.

KERAMIK VÆRKSTED



Sognearkivet

Formand: Karen M. Jensen tlf. 9897 7161

Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Hovedvejen 59, Tornby. Åbent onsdag kl. 15-17 og efter aftale.

Arrangementer 2009

Den 13. og 14. juni har Sognearkivet tombola i forbindelse med Skudehandelsmarked i Tornby Gl. Købmandsgaard.

Vi håber igen i år at få rigtig mange besøgende, som ønsker at prøve lykken i tombolaen.

Tirsdag den 11. august arrangerer Tornby-Vidstrup Sognearkiv en aftentur til minkfarmen på Raundrupvej 1, Tornby, hvor ejeren Peter Sørensen

vil vise rundt og fortælle om moderne minkavl. Vi mødes kl. 19.00 på Raundrupvej 1.

Efterfølgende er der kaffe i Mettes Kaffestue i Købmandsgaarden. Her vil Poul Jørgensen fortælle om pelsdyravlens start i Tornby-Vidstrup området. Kaffe med kringle kan købes for 25,- kr.

Den 28. og 29. november har Tornby-Vidstrup Sognearkiv åbent hus i forbindelse med Købmandsgaardens julemarked.



Solhjem Pelsdyrfarm, Raundrupvej 1, Tornby


SAVANNAH
Pigernes hus

Nørregade 11 · Hirtshals · Tlf. 98 94 61 86

SAVANNAH

Nørregade 11 · Hirtshals · Tlf. 96 56 02 16

**ALT INDENFOR
MURERFAGET...**



Carsten Frederiksen
Murermester
Hovedvejen 89, Tornby
Tlf. 98 97 73 59

Tornby gamle Købmandsgaard

Gammel landhandel etableret 1822 · Hovedvej 61 · Tornby · 9850 Hirtshals · Tlf. 9897 7166


· SKUDEHANDEL ·

Udstilling og mødested om
kystnatur og kystkultur

Festlig sæsonåbning i købmandsgården

Traditionen tro åbner Tornby Gl. Købmandsgård den egentlige sommersæson med et festligt skudehandelsmarked. Det finder sted i weekenden den 13.-14. juni, og markedet handler meget om de gamle håndværk, i det der på en række stande vises, hvordan man lavede tingene i gamle dage. Som noget af det mere usædvanlige kommer en pibemager fra Læsø og viser, hvordan man skærer piber ud.

Købmandsgårdens egne tilbud, Mettes kaffestue og den gamle købmandsbutik, er selvsagt åbne begge markedsdage, og her kan man nyde en kop kaffe med den legendariske hjemmebagte kringle eller finde en spændende ting i butikken. Som noget nyt kan man prøve købmandsgårdens egen rødvin, som er forsynet med en flot etiket med et billede af købmandsgården, men i øvrigt kommer fra et af Chiles bedre vinhuse og er brygget på druerne cabernet sauvignon og merlot.

Blandt de gamle håndværk kan man også studere smedekunsten, i det der i den gamle smiede vises, hvordan det rødglødende jern formes på ambolten. Gamle dage kan man også få noget at vide om i det lokalhistoriske arkiv, som er parat til at hjælpe, hvis man fx søger oplysninger om noget i forne tider.

Der er mulighed for, at man også kan se norske bådebyggere arbejde på en kopi af Hirtshals-jollen. Købmandsgården har kontakt til et norsk bådeværft ved Kristiansand, og det er ansatte herfra, der jævnligt arbejder på jollen i Tornby. Men det er noget af et langtidsprojekt, så der vil antagelig gå et par år før båden er færdig. I mellemtiden kan man kigge på den Hirtshals-jolle, som står på gårdspladsen. I flere år var den udstillet i rådushallen i Hirts-

hals, men efter kommunesammenlægningen blev den overdraget til købmandsgården som et stykke bevaringsværdigt historie om fiskeri i gamle dage.

I gårdens lade kan man i markedsdagene stadig se de to udstillinger om Tornby, som efterhånden har været et par år, men en ny udstilling om skudehandelen er nu under opsejling og ventes åbnet til næste år.

Der er ingen egentlige kræmmere med på skudehandelsmarkedet, men fra den 28. juni og de følgende seks søndage holdes de kræmmermarkeder, som gennem det seneste par år har været lidt af et tilløbsstykke.

Norsk besøg

Pinsedag får købmandsgården besøg af 43 norske sangere, dvs. det er egentlig Sindal Mandskor, som har besøg af kolleger fra Asker Mandskor i Norge, og programmet omfatter en fælles udflugt til købmandsgården søndag den 31. maj. Gruppen på i alt 70 personer bliver modtaget af formanden for den lokalhistoriske forening, Karen Jensen, som viser rundt på gården. Derefter er der frokost, og om eftermiddagen giver de mange sangere en koncert på gårdspladsen. Den kan overværes af alle interesserede.

Ferielejlighed

Et nyt tilbud i købmandsgården er den ferielejlighed, som er indrettet i den tidligere formandsbolig. Her er der overnatningsmulighed for besøgende, der kommer langvejs fra. Efter behov kan man få en enkelt overnatning, eller, hvis det har interesse, et weekendophold eller en hel uges ferie, og det er faktisk billigere end en charterrejse.

Svend Boye



**brug altid
fagmanden**

**TORNBY
ENTREPRENØR APS**

v/Aut. Kloakmester Jens Andersen

Mobil 4045 5074

**Handler du lokalt?
... så kontakt os og få et tilbud**



Martensens Bogtrykkeri
Nejstdalen 1 A · 9850 Hirtshals
Tlf. 9894 1878 · Fax 9894 5255
E-mail: info@martensensbogtrykkeri.dk

Tornby Beboerforening

Thorben Christensen 9897 7411 - Lisbeth Bastholm 9897 7296 - Niels Broen 9897 7447



Tornby Beboerforening afholdt generalforsamling den 11. marts 2009. Der var 32 medlemmer mødt frem.

Af formandens beretning fremgik det, at medlemskredsen i Beboerforeningen er stabiliseret på ca. 190 medlemmer.

Bestyrelsens møder er blevet afholdt i forbindelse med fællesspisningerne. På disse møder er der truffet beslutning om engagement og deltagelse i projekter, der falder ind under foreningens formål.

Vi har støttet Forsamlingshuset med 10.000 kr til renovering af køkkenet. Et projekt som alle brugere af huset kun kan være tilfredse med. I forbindelse med omtalen af tilskuddet, benyttede formanden lejligheden til at takke for et godt samarbejde med Forsamlingshuset.

Projekt Greenmapping i Tornby (et projekt der både her og nu og på sigt, udvider kendskabet til Tornby og omegn) blev støttet med 1000 kr.

Igennem medlemskab af Tornby Erhvervsforening er vi – med gavekort til gratis familieadgang til en

fællesspisning – deltagere i den velkomstpakke, der tilgår alle tilflyttere.

I forbindelse med julefællesspisningen startede vi en underskriftindsamling til protest mod lukning af cafeteria og dagcenter på Havbakken. 70 underskrifter blev fremsendt til borgmesteren i Ny Hjørning Kommune med kopi til berørte udvalg. Ledsagebrevet blev offentliggjort i den lokale presse. Desværre må vi konstatere (ikke overraskende) at anstrengelserne efter vores opfattelse var frugtesløse.

Fællesspisningerne er blevet afholdt planmæssigt. Tilslutningsmæssigt har spisningerne været en succes for foreningen. Formanden udtrykte sin tak til de frivillige, der har muliggjort en række hyggelige aftener. Økonomisk viste fællesspisningerne et overskud på ca. 2000 kr.

Af regnskabet fremgik det at foreningens egenkapital er på ca. 23.000 kr.

Der var udskiftning i bestyrelsen. Efter konstituering er bestyrelsen:

Thorben Christensen (formand)

Niels Broen (kasserer)

Lisbeth Bastholm (sekretær)

Inger Jensen

Egil Jensen

Anne Lis Pedersen (Suppleant)

Beboerforeningen inviterede til "affaldsindsamling" søndag den 19. april. Desværre et beskedent fremmøde ved Brugsen. Der blev dog samlet adskillige sække affald.

Det er bemærkelsesværdigt hvor meget filtercigarettskodder og øldåser "sviner".

Thorben Christensen



**TORNBY
VVS
&
OLIEFYRS
SERVICE**

v/Jørgen Dalsgaard
Hovedvej 71, Tornby
9850 Hirtshals

**98 97 77 66
21 47 00 12**

VVS-MANDEN

v/ Frank Hansen
Gl. Landevej 48
Tornby
9850 Hirtshals



9897 7246 · 2047 7246

VVS & GASSERVICE

Tornby Forsamlingshus

Bestyrelsen: Tille Pedersen - Jens Aage Kjelgaard - Søren Mortensen - Ove Mønster - John Tørholm
Formand Tille Pedersen tlf. 9897 7208

Udlejning: Hverdage ml. kl 18.00 & 19.00 på tlf. 9897 7208

Priser: Huset 1.100,- kr. Kuvertpris incl. opvaskemaskine 8,- kr. El efter forbrug

Som vejret arter sig her i slutningen af april og begyndelsen af maj, føles det som om sommeren, og med den de lyse nætter er begyndt, selv om der endnu er en uge til de begynder.

Vinterens arrangementer i huset sluttede den 1. maj med Country- og Westerndansernes afslutning, og vi kan se tilbage på et år med god udlejning, og med god tilslutning til de forskellige danseaftener, og det glæder os at de forskellige dansere har boeket huset for næste sæson.

Den 4. marts afholdtes den sidste danseaften denne sæson med Kielgasterne og denne aften var gæsteorkesteret Agersted-Harmonikaklub, og det var en god aften, og der blev danset flittigt.

Til generalforsamlingen den 17. marts var der kun mødt fire aktionærer foruden bestyrelsen. Tille Pedersen bød velkommen, og efter valg af Henning Nielsen som ordstyrer, gik man over til dagsordenen ifølge vedtægterne. Tille afgav bestyrelsens beretning og Jens-Aage fremlagde regnskabet, der begge blev godkendt, derefter var der valg af to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter samt revisor, og alle valg var genvalg. Der var ingen indkomne forslag, og ingen ønskede ordet under punktet eventuelt. Ordstyreren sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på de samme poster som efter forrige generalforsamling.

Forårets og sommerens aktiviteter med vedligeholdelse af huset både udvendig og indvendig går nu i gang, da sæsonen for udlejning traditionelt er mindre om sommeren.

Loppemarkedet er i år rykket en uge i forhold til tidligere, og bliver afholdt den 30. august kl. 9.00, men mere om det i næste nummer.

**På bestyrelsens vegne
Søren H. Mortensen**

BLIV STJERNEKUNDE ...



- og få Stjernefordele. Ring til Jørgen på tlf. 96 56 08 95



spar nord

din bank min bank

På gensyn i
Spar Nord Hirtshals
www.sparnord.dk

Få et godt tilbud

KVIK TRAILER

egen produktion · salg til private · reparation

Gl. Hirtshalsvej 3 · Vidstrup

9800 Hjørring

Telefon 9897 7300

Telefax 9897 7340

Gudstjenester i Tornby og Vidstrup

Juni - Juli

| | Tornby | Vidstrup |
|-------------------------------|----------|----------|
| 7. juni, Trinitatis søndag | 9.00 | 10.30 |
| 14. juni, 1. s.e. Trinitatis | 10.30 | 9.00 |
| 21. juni, 2. s.e. Trinitatis | 19.00 PM | ingen |
| 28. juni, 3. s.e. Trinitatis | ingen | 10.30 PM |
| 5. juli, 4. s.e. Trinitatis | 9.00 PM | ingen |
| 12. juli, 5. s.e. Trinitatis | 10.30 | 19.00 |
| 19. juli, 6. s.e. Trinitatis | 19.00 | 9.00 |
| 26. juli, 7. s.e. Trinitatis | 9.00 | 10.30 |
| 2. august, 8. s.e. Trinitatis | 10.30 | 9.00 |
| 9. august, 9. s.e. Trinitatis | 9.00 | 10.30 |

PM Peder Madsen

Talen til årets konfirmander

Om at tage ansvar for eget liv og lade Gud tage ansvaret for mennesket!

Nogle af konfirmanderne diskuterede i går om de på et tidspunkt undervejs i dag skulle bryde ud i et "Halleluja". Af ren og skær livsglæde tænker jeg. Og det er jo ikke helt dårligt. Og det fik mig til at tænke på et af de smukkeste Halleluja'er jeg kender, nemlig Steffen Brandts og Tina Dickows version af et gammelt Leonard Cohen nummer netop med titlen "Halleluja". Brandt og Dickow turnerer for øjeblikket rundt i landet med deres "Alone Together Tour". Den anden dag var de to i Silkeborg. Der sad en sal fuld og ventede på at blive underholdt med god musik og gode tekster. Og så gik de på scenen begge klædt i sort og kun omgivet af deres guitarer, et par forstærkere og 2 flasker dansk vand.

Steffen Brandt, der jo har ordet i sin magt, sagde som indledning: Der er nok nogle blandt jer ude i salen, der lige nu sidder og tænker:

"Er det ikke et meget skrøbeligt setup det her med et par guitarer, to dansk vand og nogle hjemmelavede akkorder? Kan det ikke gå rivende galt? Jo..., det kan det (svarede han selv), men hvis vi alle sammen gør en indsats her i aften, så kan vi gå herfra som nogenlunde hele mennesker".

Sådan sagde han og lagde med disse få ord ansvaret for, at det skulle blive en god aften ud på alle publikummernes skuldre. Og så kunne man måske som publikum sige:

Nej – nu har vi betalt og så er det dig der skal levere varen.

Men tænker man efter, så ved vi jo godt, at det sjældent er en god ide bare at læne sig tilbage og tage imod. Det er altid sjovere at være med på den ene eller anden måde. At tage en del af ansvaret for at noget skal lykkes. Ved en koncert kan man ikke gøre meget andet end at klappe og grine, hvis der kommer en joke mellem numrene, men det gør også en forskel. Både for en selv og for den der optræder.

I andre situationer er det andre virkemidler, der gør en forskel. På stadion f.eks. kan fansene næsten vende en fodboldkamp ved at tro på holdet og råbe de rigtige ord – eller synge den rigtige sang på det rigtige tidspunkt. Og fra os selv kender vi til at ord f.eks. helt kan forvandle ens dag. Gode ord som: "Sikke en flot trøje" eller "Du er blevet klippet. Hvor er det flot" eller lidt dybere ord: "Tak for hjælpen i går. Du er en god ven" eller "Jeg elsker dig". Jo, ord kan vende en dum dag til en god dag.

Men desværre kender vi jo også til, at det omvendte kan ske. At man har en god dag og så får man en dårlig kommentar. Nogle gange er man ovenpå og kan nemt ignorere den. Andre gange går den lige i hjertet. Og så er der også de gange, hvor man selv kommer til at sige noget forkert – og med det samme kan se, at det sårer den anden. Ja, det er som Steffen Brandt sagde, vigtigt at vi gør en indsats – en indsats i forhold til de mennesker, der krydser vores liv, hvad enten det er i klassen – for jer konfirmanders vedkommende – eller hvor vi mennesker ellers omgås andre. For vore ord og handlinger har betydning for verden omkring os. Ingen af os kan leve som ensomme øer langt fra alt og alle i verdenshavet.

Nu gik Steffen Brandt så et skridt videre, da han sagde, at hvis publikum gjorde en indsats så kunne

de alle gå fra koncerten som nogenlunde hele mennesker. Det er jo lidt af en påstand – for hvad er et helt menneske og hvornår er man det? Jeg tror at de fleste af jer (voksne) vil give mig ret i, at det er et spørgsmål – om man nogensinde er det, om man nogensinde når dertil? Om ikke det er noget, man måske oplever engang i mellem, når noget synes at lykkes – i glimt. For vi mennesker er jo sammensatte. På én gang stærke og svage – skrøbelige og urokkelige. Sikre og usikre.

Det gode ved dette skrøbelige menneskeliv er, at vi aldrig står alene. Selv om det engang imellem kan føles sådan, så er det jo sådan, at vi én gang for alle, ved vores dåb, har fået et løfte fra Gud om, at han vil være med os alle dage. Det var de ord vi finder i Matthæus evangeliet og som lyder hver gang, der er dåb **"Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende"**. Ord der gælder **os alle** og som gælder **alle dage**. Både de dage hvor vi føler os som nogenlunde hele mennesker – hvor det hele kører og det føles som om alt spirer og gror omkring en. Men også de mere besværlige og dumme dage. For det er jo det fantastiske ved vores Gud: han er med os alle dage. Også de dage hvor vi føler os som halve, kvarte eller måske sekstendedels mennesker.

Når det gælder Gud, så er der ingen krav til om vores tøj eller hår sidder, som det skal. Om vi har x-factor eller talent for det ene eller andet. Allerede før der er nogen, der ved, hvad vi er eller bliver til - står han klar med løftet om at være på vores side. Guds elskede børn er vi. Ja det kan lyde mærkeligt og hvor længe er vi så det, kunne man spørge. På et tidspunkt bliver vi vel til Guds elskede "voksne" eller noget i den retning. Men nej sådan forholder det sig ikke – i forhold til Gud er vi børn. Alle vore dage. Vi har altid ret til at komme og rykke ham i ærmet.

Og hvad er kravet så? Kunne man spørge. Og svaret er: "Der er ingen krav". Som Steffen Brandt synger i sangen "Halleluja" – **"Og selvom alt gik galt, alt hvad jeg gjorde og sagde – vil jeg stå foran Gud på den sidste dag – med intet andet end et Halleluja"**. For at høre til hos Gud kræves der overhovedet ingenting. Som hans børn har vi ret til trygt at komme til ham lige meget hvordan vi bærer os ad i livet.

Men forventes der ikke noget af os? Jo der forventes faktisk en ting og det er at vi gør en indsats. En indsats for at det skrøbelige setup, som menneskelivet og ikke mindst fællesskabet er, lykkes. Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud. Buddet der lyder sådan her:

"Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og din næste som dig selv".

Det er det ansvar, vi har som kristne mennesker. At vi kigger op, takker Gud og tager ved lære af den kærlighed han viser os, sådan som vi kender den fra Jesus Kristus og lader den være bestemmende for, hvordan vi lever vore liv. Og så ikke mindst at vi kigger til siden og ser vore medmennesker, næsten, kammeraten, veninden, vennen, den fremmede – ja de mennesker krydser vores vej – og gør en indsats i forhold til dem.

Kære konfirmander!

Nyd nu denne dag. Den er jeres. Jeres helt særlige dag. I er omgivet af jeres nærmeste, der ønsker alt godt for jer. De er alle samlet for at fejre **jer**. Og midt i al denne festivitas – så husk at også Gud ønsker at denne dag skal være jeres særlige dag. For om lidt når I knæler ved alteret så bekræfter Gud de ord der lød ved jeres dåb om at han vil være med jer alle dage. At han tror på jer. Husk det.

Og så håber jeg også, at I vil huske, at kirken er her for jer, og I er altid velkomne. Også til at spørge om det, der er svært at forstå. Jeres præst er her også for jer, også selv om vi nu ikke længere skal mødes onsdag eller torsdag morgen og spise morgenmad sammen. Så I må altid ringe, sende en sms eller kigge forbi.

Og sidst og vigtigst, så er Gud der for jer. Og Gud har døgnåbne ører, der tager imod alt fra jer: skæld ud, råb om hjælp eller takkebønner. Men husk også at lytte til, hvad Gud så vil sige til jer. I kan være sikre på, at det er gode ord!

Til lykke med dagen!

Line Skovgaard Pedersen

På rette kurs

Når man var til gudstjeneste eller bare besøgte Tornby kirke, kunne man overfaldes af søsyge ved at betragte vore to kirkeskibe, som sejlede for vind og dørtræk, hvorhen skæbnen denne dag ville føre dem, sejlede en uvis skæbne i møde. Skibene var ophængt i kæder, hvor hvert af de enkelte led kunne dreje skibene væk fra den kurs, som vore gravere ofte forsøgte at rette dem ind på. Menighedsrådet tog kontakt med en af smedene, som hver torsdag samles på Købmandsgården for at dele glæden og viden om udførelse af det gamle historiske håndværk. Her er de ofte behjælpelige ved løsningen af specielle opgaver. Ligesom deres opfindsomhed fører til produkter, som kan sælges i butikken, og som derved er med til at støtte bevarelsen af det store aktiv, som Købmandsgården er for både lokale og gæster udefra. Egil Jensen smedede nogle jernstænger, som passede i størrelsen til nyt ophæng af kirkeskibene, og der blev også til en





Graver Elisabeth Jellesen med "Knoben".

stang til ophæng af adventskransen i Vidstrup Kirke. Alt udført som smedenes og Købmandsgårdens bidrag til livet i sognet. Den stolte fregat **Juno** og fyrskipet **Knoben** blev den 12. marts ophængt på ny i Tornby Kirke med ret kurs imod altret i øst, mod solopgangen, hjem mod den frelsende havn i opstandelsen. Og vi er med om bord. Tak for det!

**Sophie Seidelin og
Ejnar Vestergaard**

Historien om "Juno".

Vores dejlige skibsmodeller i Tornby kirke blev sidste år restaureret fint af Bjarne Simonsen fra Lønstrup. For nylig har de fået nyt ophæng, som der også fortælles om i dette nummer af VI-TO. Det ene af skibene "Juno" har en ejendommelig historie. Den 15. februar 1849 forliste det norske skib "Edvard" ud for Tornby. Skibet var på vej fra Portugal til Norge med en last bestående af sydfrugter og salt. Men ud for Tornby gik det altså galt. Skibet blev slået til vrage og det tragiske udkomme var at hele besætningen døde. Som det ofte skete ved forlis



Graver Hanna Thomsen med "Juno".

blev der også denne gang skyllet vragrester og lastdele op på stranden. Og det var her man fandt skibsmodellen i næsten hel stand. En norsk styrmand, der havde været med på den skæbnesvangre tur, men dog til alt held var gået i land i Marseille, kunne fortælle at den lille fregat var bygget af "Edwards" kaptajn Thomas Thiis. Modellen var tiltænkt kaptajnens dengang 12-årige søn, fortalte styrmanden, og det er derfor den lille fregat bærer navnet "Juno". Kaptajnens søn var nemlig født i juni måned. Christian Heilesen fra "Kjærsgaard Møllegaard" købte skibsmodellen på auktionen over strandingsgodset og lod den ophænge i kirken. Her så kaptajnens søn Mads Michael Thiis i 1911 så for første gang "sit" modelskib. Ved dette besøg lovede Mads Michael Thiis at skænke et norsk silkeflag til modellen. Det fine lille flag blev overrakt kirken af Mads Michael Thiis' søn året efter. Det originale silkeflag eksisterer stadig, men er i så dårlig stand, at det nu er erstattet af et nyt lille silkeflag.

Line Skovgaard Pedersen

Til minde om Dugdråben

Hermed en lille beretning om det, som mine to søstre og jeg, har gravet frem af vores erindringer omkring syklubben Dugdråben.

Som vi husker det, var det en klub, hvor de ting, som vi møjsommeligt broderede, blev bortloddet i missionshusets julebasar. Det var forskellige damer, med tilknytning til missionshuset, som på skift lagde hus til arrangementet. Af dem som vi helt sikkert kan huske, kan vi nævne: Anna Vestergård, Astrid Thomsen, Anna Nielsen, Margrethe Nielsen, Esther Frederiksen, Ellen Jensen, Ingeborg Houen, Anny Thomsen, Inger Frederiksen, måske også Efra Svendsen og Jenny Hansen.

Syklubben foregik altid om lørdagen, men om det var en eller to gange om måneden, er vi ikke sikre på. Vi børn mødte op, nyvaskede og i fint tøj, først på eftermiddagen. Så var der dækket indbydende kaffebord. Vi startede vist altid med at synge. Var det mon her vi lærte sangen: "Vi er børn af sol og sommer"? Efter sangen syede vi en times tid og fik imens læst en historie. Selvom jeg husker, at vi godt kunne blive pjattede og grinede over ingenting, så var det virkelig hyggeligt. Derefter, dagens næste højdepunkt: eftermiddagskaffen, som dog for børnenes vedkommende var sodavand. Men alle fik vi, de gode boller og alverdens slags forskellige gode kager. Det var virkelig noget vi så frem til.

Efter kaffen, tilbage til sytøjet, imens damerne hjalp hinanden med at rydde af bordet. Så syede vi igen et stykke tid. Måske var det i virkeligheden først her, vi fik læst historie. Måske var det forskelligt fra gang til gang. Når tiden nærmede sig, hvor vi skulle hjem, blev alt sytøj pakket ned, i en stor sort kuffert, hvor der blev bundet en rem eller en snor omkring, og så fik den dame, som skulle afholde næste syklubmøde, den bagpå cyklen hjem. Vi gav pænt hånd til damerne, når vi sagde farvel, og nogle nejede. Så måtte vi hjem for at skifte til arbejdstøjet. Vi skulle hjælpe med at samle æg ind blandt andet. Det var ikke altid lige sjovt, når man nu lige havde siddet der og været fin.

Jeg kan huske, at man godt kunne komme til at svede om fingrene, eller de kunne være blevet lidt fedtede, når vi havde spist kage. Så var det ikke nemt at få nålen til at glide og få sytøjet pænt. Men det var simpelthen for flovt, sådan at gå på toilettet og vaske hænder. Det gjorde man ikke uden videre. Hvis man endelig samlede mod til at rejse sig, så spurgte man om lov, til at få vasket fingre. Det var altid nemmere, hvis der først var en anden som startede med toiletbesøg.

Det var vist ikke alt sytøj, som blev pænt nok til at bortlodde. I det mindste blev det helt sikkert, - og fuldt berettiget "gået efter i sømmene" før det blev monteret til sofapuder, billeder og lignende. Hvor mange børn der mødte op til syklub kan jeg ikke huske. Hvem det var, er også lidt tåget. Dog er jeg næsten sikker på at alle pigerne fra Houen kom der.

Det var nok lidt forskelligt, hvor mange af damerne som var med til "Dugdråbe-møder". Men de der var, syede også, - og måske sad de her og monterede. Jeg kan huske at Esther Frederiksen, lavede mange rigtig flotte dyr til basaren. Jeg vandt selv en sort hest engang.

Søster Elsa og jeg kan huske, at man kunne gøre sig fortjent til at få en sølvteske. Men, hvordan kan vi ikke huske. Elsa ved, at hun engang fik overrakt en sølvske, til et arrangement i Brønderslev. Men hvilket arrangement og hvorfor fik hun en ske der... Er der mon nogen som kan hjælpe vores hukommelse på gled? For mit eget vedkommende kan jeg huske, at ha' fået mindst én sølvteske, og var revnefærdig af stolthed. Desværre har jeg ikke skeen mere.

Søster Lena, som er den yngste af os, kan slet ikke erindre noget om sølvskeer. Som hun siger, så har hun enten ikke gjort sig fortjent til den, eller også så var det begreb afskaffet, da hun kom til. Lena er næsten fire et halvt år yngre end jeg, så vi har ikke gået i klubben på samme tid. Elsa er den ældste af os og dermed den, der først begyndte at komme i Dugdråben. Jeg er tre år yngre end Elsa, men vi nåede at gå i klubben sammen et stykke tid. Elsa var uden diskussion, både den flittigste og den mest håndarbejdskyndige af os.

Elsa er også den der mener, at kunne huske at Efra Svendsen var med. Hvilket Lena og jeg ikke husker. Til gengæld er det Lena som husker at Anny Thomsen og Inger Frederiksen lagde hus til mødesteder for Dugdråben. Så måske nogen er faldet fra og andre kommet til over en årrække.

Elsa er født i 1950, jeg i 1953 og Lena i 1958. Hvor gamle vi var når vi startede i Dugdråben ved jeg ikke rigtig. Men vores erindringer må vel strække sig over en periode fra sidst i 50'erne og til sidst i 60'erne start-70'erne.

Ingen af os tre søstre ved, hvor navnet Dugdråben, kommer fra? Det kunne vi godt tænke os at høre lidt om.

En anden lille ting, som Elsa kom i tanke om, var at Anna Vestergård skrev dagbøger. Disse bøger blev jævnligt brugt, når damerne kom i tvivl om det ene

eller det andet. Måske også, tror jeg, når man skulle finde ud af, hvis tur det var til at huse syklubben næste gang.

Det var vores lille erindringshistorie om syklubben Dugdråben, set og husket som vi børn oplevede det. Måske er ikke alt korrekt gengivet. Men vi har gengivet historien som vi husker det.

Vi som har berettet her, er døtre af Inga og Michael Hansen (Høns Michael). Vores barndomshjem eksisterer stadig og ligger på Russerbakkevej nr. 1. Dengang hed vejen ikke noget. Den blev bare benævnt som skovvejen, hvor altså det gamle missionshus lå, lige på den anden side, med trappestenen næsten ude på Hovedvejen. Ingen af os tre hedder mere Hansen til efternavn. Elsa bor i Terndrup og har giftet sig til at hedde Nielsen. Lena bor i Hjørring og har giftet sig til Jensen efternavnet. Jeg, Hanna bor ligeledes i Hjørring og har giftet mig til Thomsen efternavnet. Sen-navnet fraveg vi altså tilfældigvis og pudsigt nok ikke. Udover os tre piger, har vi også et par "drengene" i søskendeflokken. Søren som er født 1952 og Kaj som den yngste født i 1964.

Hanna
marts 2009 Hjørring

Orientering om lidt af hvert

Hvis man gerne vil snakke med præsten. Kunne du tænke dig et besøg af præsten, så ring meget gerne og aftal en tid. Man er naturligvis også velkommen til en samtale i præstegården. Her er det en god idé at ringe i forvejen, så man ikke kommer til at gå forgæves. Jeg træffes bedst telefonisk tirsdag – fredag kl. 12-13. Man er naturligvis også velkommen til at få sig en snak pr. mail. Min mailadresse er lspe@km.dk

Træffetid i Vidstrup. Sognepræsten træffes i Vidstrup den første onsdag i hver måned kl. 15-16. Her er man velkommen til en snak i graverhuset. Kig endelig indenfor og få en kop kaffe eller the. **Bemærk at træffetid den 1. juli er aflyst på grund af ferie.**

Dalsgaards Haveanlæg & Gartnerservice

Safirvej 13, 9850 Hirtshals
Tlf. 98944422 - 24843866

- Anlæg af ny græsplæne
- Anlæg af bede
- Total renovering af haven
- Græsslåning
- Vedligehold af haven
- Beskæring af træer/buske
- Alt i fliselægning



Alle slags planter kan bestilles/leveres

E-mail: DHG@dalsgaardsgartner.dk

Hjemmeside: www.dalsgaardsgartner.dk

Gudstjenester på Havbakken. Gudstjenesten foregår i salen og begynder kl. 14.30. Inden da er der mulighed for lidt godt til ganen og en god snak kl. 14.00.

4. juni Line Skovgaard (altergang)
18. juni afløser
2. juli Kim Legarth
16. juli Line Skovgaard (altergang)
30. juli Kim Legarth

Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre arrangementer. Den er ganske gratis og kan bestilles på tlf. 9894 1344.

Ferie. Sognepræsten holder ferie 15. juni - 5. juli. I denne periode passes embedet af Peder Madsen, Skallerup, tlf. 9896 8045 eller pcm@km.dk.

Adresseliste

Her kan du finde kirken på nettet.
www.tornby-vidstrup-sogne.dk

Graverteam:

(Ansvarlig Tornby)

Elisabeth Jellesen, Kræn Hansens Vej 6, Tornby
Tlf. 9897 7820 eller tlf. 5150 7301

(Ansvarlig Vidstrup)

Hanna Thomsen
Højvangen 13, 9800 Hjørring
Tlf. 9892 7078 eller tlf. 2237 5275

Kirkesanger ved begge kirker:

Hanne Sørensen, Heimdalsvej 41, 9800 Hjørring.
Tlf. 9892 0152 eller tlf. 2484 9892

Organist ved begge kirker: Peter Lindhardt Toft,
Vestergade 50, 9760 Vrå, tlf. 9898 2580.

Sognepræst: Line Skovgaard Pedersen
Nejstgårdvej 2, Tornby, tlf. 9897 7512.

Menighedsrådets formand: Henrik Hegelund,
Bøjen 4, Tornby, tlf. 9897 7471.



Vidstrup Kirke

Kirkevæрге: Lone Bak,
Kærsgårdvej 6, Vidstrup, tlf. 9897 7739.



Tornby kirke:

Kirkevæрге: Sophie Seidelin,
Rævsværvej 36, Tornby, tlf. 9899 2227.

Danmission

Tirsdag den 9. juni kl. 19.30 hos Erik Olsen.



Vidstrup Auto

Tlf.: 98 97 73 22

v/Per Jensen - Biltlf.: 21 29 73 22



• TØMRER
• SNEDKER A/S

Mads Sørensensvej 1 · Tornby · 9850 Hirtshals
Tlf. 98 97 70 44 · Fax 98 97 72 44
www.fa-tornby.dk · e-mail: fa-tornby@mail.dk

Tornby Idrætsforening



Sommerfest TIF

Torsdag den 18. juni

- Kl. 17.30 Boderne, Tombolaen og Hoppeborgen åbnes
- Kl. 18.00 Gadehåndbold
- Kl. 18.30 Skattejagt for børnene.
- Kl. 20.00 Indvielse af Årets-bar, Country tema

Husk bestilling af mad billetter til festen lørdag, starter torsdag. Bestillingen modtages i baren – der betales ved bestilling. Først til mølle.

Fredag den 19. juni

- Kl. 17.30 Grillen er tændt
- Kl. 17.30 Boderne, Tombolaen og Hoppeborgen åbnes.
- Kl. 18.30 Skattejagt for børnene
- Kl. 20.00 Tour de Tornby

Tour de Tornby

Fredag aften afholdes Tour de Tornby. Arrangementet, hvor deltagerne som regel er klædt festligt ud, er én af de aktiviteter, som virkelig er med til at støtte idrætsforeningen.

De penge der samles ind i forbindelse med løbet går selvfølgelig til aktiviteter i foreningens afdelinger.

Forud for løbet samles vi til "Fælles-grillning". Kød, tilbehør og service medbringes, mens øl, vin og vand kan købes i Baren

- Kl. 21.00 Country-Award-fest med karaoke

Country-Award-fest

Vi gentager succes'en fra sidste år med karaoke på scenen i teltet. Kom og deltag i konkurrencen. Meld dig til i Baren torsdag den 18. juni.

Lørdag den 20. juni

- Kl. 12.00 Tornby løb

Tornby løb

Tilmelding, start, mål og omklædning i og ved: Tornby IF's klubhus. Tilmelding på løbsdagen. Løbsstart kl. 12:00

Distancer: 5,3 og 9,6 km.
Aldersinddeling: under 9 år, 9-15 år, 16-30 år, 31-45 år, 46-60 år og over 60 år. Inddeling i M & K. Startgebyret som er indbefattet en øl eller vand udgør: For 16 år og ældre kr. 35,-. Under 16 år kr. 20,-.

- Kl. 12.30 Gratis sildebord
- Kl. 13.30 Børnekaraoke til kl. 15.00 – tilmelding i baren torsdag 18. juni

- Kl. 15.30 Bonderally
- Kl. 18.00 Sommerfest i teltet for hele familien.

Fest lørdag aften

Lørdag aften slutter vi, traditionen tro, af med et brag af en fest for hele familien. Festen starter klokken 18:00. Kom i god tid og få en plads i det opvarmede telt.

Aftenens menu er: **Helstegt pattegris med salat!**

Pris: 60 kr. pr. kuvert (Børn u. 14 år: 30 kr. 0-2år gratis)

Mad-billetter og sidde plads i teltet kan købes i baren fra torsdag.

Sankt Hans Aften

Tirsdag den 23. juni

- Kl. 17.30 Grillen er tændt – medbring selv kød, tilbehør og service. Drikkevarer købes på pladsen.
- Kl. 18.00 Klubhusets cafeteria åbner – her sælges pølser og is.
- Kl. 19.00 Sankt Hans bålet tændes.
- Kl. 19.30 Båltale ved borgmester Finn Olesen

TIF-Fodbold

500 kampe på Tornby IF's førstehold

I serie 3-holdets hjemmekamp mod Hirtshals den 5. april 2009 nåede Niels Erik Olesen sin jubilæums-kamp nr. 500 på Tornby IF's førstehold. En præstation, som ingen i idrætsforeningen tidligere har oplevet.

Niels Erik, 41 år, har efterhånden spillet fodbold i 35 år. Som ynglingespiller fik han sin debut på førsteholdet i 1984. Hele sin fodboldtilværelse er tilbragt i Tornby, for her kender han folk og der er et godt kammeratskab, og med førsteholdet i serie 3 og nogle gange i serie 2, er de fodboldmæssige ambitioner opfyldt.

Hans yndede plads på banen er på den defensive del af midtbanen, hvor mange modstandere har måttet sande, at Niels Erik er løbestærk og har en stærk fysik, og det er som midtbanespiller han har fungeret i de fleste af fodboldårene. Hans fodbold-idol er den tidligere landsholdsspiller Søren Lerby, som jo også blev kendt for sit midtbanespil. Mål er det ikke blevet til så mange af, i gennemsnit 1-2 mål pr. år.

Skader har der ikke været mange af, de fleste er blevet løbet væk, men han kan godt mærke, at alde-





ren ikke længere er 20, og hurtigheden nok ikke den samme som for 25 år siden. Han har dog ikke planer om at stoppe, så længe det fortsat går godt og træneren ønsker ham med på holdet, og så er fodbolden jo et godt afbræk i hverdagen ved landbruget i Vidstrup.

Sammen med sin kone Ann, som er træner for et pigehold, har Niels Erik taget sig tid til at få sig en stor familie. Fire børn er det blevet til og de tre er fodboldaktive i Tornby. En rigtig fodboldfamilie, så det er ikke så svært, at Niels Erik kun to gange i sin karriere har måttet melde afbud til en fodboldkamp. Den ene gang på grund af hans svigermors fødselsdag og den anden på grund af, at hans polterabend desværre skulle holdes på en kampdag.

Tillykke til Niels Erik med jubilæet, med dit bidrag til spillet på fodboldbanen og udenfor banen, og held og lykke med den fortsatte karriere. En god ambassadør for spillet og Tornby IF's fodboldafdeling.

Jørgen Mølgaard

Der var "landskamp" i Tornby

I Tornby Idrætsforenings fodboldafdeling er det en klar målsætning, at der skal være plads til alle og at det sociale samvær er i højsædet. I det daglige lægges der stor vægt på at leve op til dette og for nylig var der således pludselig arrangeret landskamp på Tornby Stadion mellem Danmark og Norge.

En af førsteholdets stamspillere, Jesper Larsen, i fodboldkredsen bedre kendt som "Chang", havde

via sit arbejde hos Color Line været i en arbejdsgruppe med en dame fra Kristiansand i Sydnorge. Hun fortalte, at hele hendes familie skulle på et forlænget weekendophold i Grønhøj og at de drenge, der var med virkelig glædede sig til at spille fodbold på en rigtig græsbane. Så gik fodboldsnakken lystigt og Jesper endte med at love hende, at han ville prøve at høre, om TIF ville stille op som modstander i en fodboldkamp for drengene, som var under otte år.

Selv om fristen blev lidt kort, tog TIF's ungdomsformand Mads Kjær straks udfordringen op og aftenen før kampen skulle spilles gik med at ringe rundt til spillere i årgang 2000, 2001 og 2002. Der skulle samles spillere til et 7-mandshold, men da børnene hørte, at der var tale om en landskamp, var det ikke så svært at få et ja til at spille.

Det var en lørdag først i april måned og klokken var kun 10 om formiddagen, da kampen blev fløjtet i gang. Solen skinnede og mange forældre fra både Danmark og Norge var mødt op til et arrangement, som viste sig at blive en rigtig god oplevelse.

Kampens rigtig gode dommer – det var Mads selv, der fløjtede – fortæller, at der blev gået til vaflerne lige fra start. Ved pausen var Danmark foran 3-2 efter en meget lige første halvleg. Anden halvleg var mindst lige så spændende og bare 2 minutter før tid stod det uafgjort 4-4, men så dukkede Daniel "Agger" Jensen op og sikrede en sejr til Danmark på 5-4.

Følgende fra TIF fik deres "landskampdebut": Steffen Nielsen, Emil Lever, Gustav Aagaard, Benjamin Jørgensen, Jakob Jensen, Asger Elleris, Daniel Jensen og Oliver Kjær.

Efter kampen var der pølser og sodavand til alle. Så med sorte knæ, sved på panden og en stor oplevelse rigere kunne begge holds spillere forlade Tornby Stadion med et stort smil på læberne.

Lidt generel info

Den korte sæson for TIF's ungdomshold i fodbold er godt i gang og holdene har spillet deres første kampe.

Træningen går fint og vi har mange børn løbende på vores baner flere af ugens dage. Desværre har vi også nogle rigtig små årgange i 1999, 2000, 2001



Der er liv og glade dage på fodboldbanerne.

og 2002. Der er i det hele taget få børn i disse årgange i Tornby og Vidstrup, så det kan vi i TIF desværre ikke gøre så meget ved.

Nogle af spillerne på de ældre hold, fx årgang 1994/95 har dog svigtet lidt i 2009 set i forhold til tidligere år. Flere er stoppet, men børn i den alder får jo bare nogle andre interesser og det må man acceptere. Der skal alligevel lyde en opfordring til at møde op på stadion, uanset alder og evner til at spille fodbold, for i Tornby IF er der plads til alle.

Der er begyndt et nyt pigehold fra årgang 1998 med Ann Olesen som træner. De træner flittigt og har endda vundet deres første kamp med 3-1, så de har forhåbentlig fået blod på tanden til endnu mere.

Jeg er selv med til at træne vores pøder i årgang 2002/03 og der er dejligt mange i årgang 2003. Her spiller piger og drenge på samme hold og vi har heldigvis fået et par friske piger med. Med Lars Rønn og Nikolaj Lund har vi fundet et godt makkerskab og vi føler at børnene hygger sig til træningen. Vi laver både øvelser med bold og leger også meget uden bold og da der er næsten 100 procent fremmøde hver gang, må vi jo gøre noget rigtigt.

Vi vil gerne takke for god forældreopbakning, men der må gerne møde endnu flere forældre op til træningen, for børnene elsker når mor og/eller far står på sidelinjen. Endnu bedre er det, når de deltager aktivt i træningen. Det har vi forsøgt med stor succes så planen er at fortsætte med det, for vi kan se på børnene, at de er et stort smil, når deres mor eller far er med på banen.

Til sidst vil jeg gerne takke alle vores trænere for den store og engagerede indsats i yder. Vores klub var ikke ret meget værd uden jer.

Myretuen

Som noget helt nyt, vil jeg lave et tiltag, som jeg kalder myretuen. Det går i al sin enkelthed ud på at samle alle fra årgang 2004 til nogle "prøvetræninger" inden de for første gang skal til at spille fodbold. Træning og turnering begynder i august, men allerede i juni skal vi tilmelde hold. Derfor laver vi på to eller tre søndage en form for prøvetræning.

Herefter ved vi lidt mere om, hvor mange der vil spille og

børnene og deres forældre får en bedre chance for at se, om fodboldspillet nu også er noget for dem. Datoerne for myretuen vil blive delt ud i børnehaven.

TIF-Håndbold

Banko!

-og turen går til Ungarn

Der var fuldt hus til bankospillet i skolens aula den 21. januar, som blev afholdt til fordel for håndboldafdelingens U14 piger/drenge's Ungarnstur i april måned. Vi håbede, at der ville komme mellem 60-80 personer. Men faktisk var der ca. 100 personer fordelt på familie, venner og naboer, der bakkede op



Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og styrk Tornby IF Håndbold og Fodbold

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. Tornby IF Håndbold og Fodbold.

Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til foreningen, hver gang du tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:

- altid billig benzin
- rente- og gebyrfri brug
- mere end 530 tanksteder i Danmark
- mulighed for at tanke i Norge og Sverige
- en månedlig opgørelse
- kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen®

Dagli' Brugsen

Tornby

OK

ALTID BILLIG BENZIN

om arrangementet. Og der var fuld koncentration ved bordene de næste par timer, mens Terese kyndigt råbte tallene op fra scenen. Det blev til mange gange BANKO og mindst ligeså mange gange 'ajjj', når det viste sig, at det var sidemanden, der havde vundet og ikke en selv. Men uden alle præmiesponsorerne, kagebagerne, kaffebryggerne og øvrige frivillige kunne bankospillet slet ikke have været stablet på benene.

Og resultatet udeblev ikke! Der blev i alt solgt 226 plader, 600 lodder i forbindelse med amerikansk lotteri foruden kager/boller/lagkage med tilhørende kaffe/te og vand. Dette mundede ud i et overskud på ca. kr. 3.800,- som herefter kunne indgå til dækning af udgifterne til børnenes Ungarnstur.

Derfor vil vi fra Ungarnsudvalget side sige alle en stor tak for den store opbakning. En særlig tak til sponsorerne for de flotte præmier: A-Z, Bavinchi, Wagner, Castrol v/ Leif Otto, Dagli'Brugsen Tornby, Jensine, Jyske Bank, Klods Hans, Marius Pedersen, Mimosa, Møllers Fiskeeksport, Nordjyske Bank, Nordsøen Oceanarium, Savannah, Silva Seafood, Spar Nord, Sparekassen Vendsyssel, Super Spar, Runddelens Bageri og øvrige private sponsorer.

Om Ungarns turen var en lige så store succes som bankospillet, kan du finde ud af ved at læse indlægget her i bladet. God sommer!

**Mvh. Ungarnstur-udvalget
Ann, Heidi, Ivan, Merete, Tina, Terese**

Ungarn 2009

Lørdag den 4. april tog U14 drenge og piger samt syv trænere, den 22 timers lange bustur til Ungarn. Vi blev hentet af Silkebus og en chauffør, som kørte os til Silkeborg, hvor vi skulle hente vores buschauffør "Futte" som skulle køre med os på hele turen. Og vi kan kun sige at "Futte" var en kanon buschauffør. Vi tror også han havde en god tur.

Vi ankom til pensionatet i Balatonfüred søndag formiddag, med dejligt sommervej ca. 24 grader havde vi hverdag. Efter vi havde pakket ud og fundet os til rette, gik vi ned til den nærliggende by. Nogle af pigerne fik lokket deres træner, Kim Kor-



num til at springe i det smukke blå vand i Balaton søen, hvorefter de selv sprang i. Det blev dog ikke en længere svømmetur, eftersom al badning på kajen var forbudt og de blev jaget op af en betjent.

Holdene skulle hver især spille tre kampe på turen. En kamp hver dag. Drengene havde godt fat i de Ungarske drenge og fik spillede nogle gode kampe. Pigerne derimod fik deres sag for, da de skulle møde de store ungarske piger. Det blev nogle hårde og gode kampe med masser af smæk. Spillerne fik lov til at spille meget fysisk, og det nød mange af dem.

Turen bød også på en del seværdigheder. Den første dag skulle vi se en katedral, som lå i en gammel bydel ude på Tihany halvøen. Katedralen vækkede ikke stor interesse blandt spillerne, så i stedet for kørte vi ned til en bob-bane, som vi hyggede os meget med.

Tirsdag tog vi til Budapest, hvor de fik mulighed for at bruge en masse penge på det gule marked som er en stor plads med en masse boder, derefter skulle vi videre hen at se heltepladsen, hvor vi samtidig kunne nyde vores madpakker.



Inden vi havde nået at se os om, gik turen hjemad igen og fredag formiddag ankom vi til Tornby, hvor vi blev hentet af forældrene og derved fik vi en god afslutning på denne håndbold sæson.

Josephine Daarbak Hall

Norgestur

Slottsfjellcup i Tønsberg

Håndbold, snorken, minkfoder og vafler

24.-26. april 2009

Jeg er nybegynder på dette område, altså som forælder til børn på håndboldtur til Norge. Derfor havde jeg ingen forudfattede meninger om hvad sådan en tur går ud på, og jeg kunne iagttage forløbet med nye øjne, hvilket jeg gjorde med stor interesse. Her er min rapport:

Vi var 48 deltagere på turen, 34 spillere, fordelt på fire hold, otte ledere og seks forældre. Nogle var "garvede" mens andre var på deres første tur, men spændingen var stor for alle, da det var en helt ny cup vi deltog i, nemlig Slottsfjellcup ved Tønsberg.

Færgeturen gik som forventet, ungerne hyggede sig, fortalte røverhistorier fra tidligere ture og købte masser af slik. Color Lines personale modtog os køligt, vi følte os bestemt ikke velkomne. Men det gik det hele og vi kom godt over Skagerrak.


Vi blev kørt til Sem Skole hvor vi blev indlogeret i fire klasseværelser. Udmærkede forhold, og venlige medhjælpere. Et problem som vi på voksenværelset



ikke havde forudset var da Bjørnen (Kim, Marias far) faldt i søvn, ja, så skal jeg ellers love at han kunne holde alle andre i værelset vågne med sin snorken. Den næste aften blev han jaget ud og deporteret til sofaen, hvor han så kunne holde et vågent øje med norske jenter der bankede på danske gutters døre, hvem der gik på toilettet i løbet af natten, og så videre. (Skal hilse fra Kim og sige at det er meget koldt at stå udenfor og ryge kl. 4 om morgenen).

Lørdag morgen startede busproblemerne. U12 drengene ventede mere end en halv time på deres





bus, og dette fortsatte hele dagen. De forsinkede busser resulterede selvfølgelig i lidt frustration blandt både leder og spillere, og forældrenes tålmodighed blev rimeligt hårdt prøvet. Alle spillere nåede dog sine kampe, med blandede resultater, og selvfølgelig blev der spist norske vafler i lange baner.

Det var lidt træls at der ikke var arrangeret busser til at transportere os rundt til de forskellige haller, så vi kunne følge med i de andre holds kampe. Det gjorde at vi havde en følelse af for lidt håndbold og for meget ventetid.

Ved 19-tiden blev aftensmaden serveret. Da Sofie fik øje på indholdet i aluminiumsbakkerne udtalte hun: "Er det minkfoder?" Det var det altså ikke, derimod labskovs, og det smagte betydeligt bedre end det så ud!

Søndag bød på noget bedre busforbindelser, i hvert fald tidsmæssigt, men de var mere end fyldt op, så vi skulle stå op hele vejen til hallerne. Men vi nåede igen det hele.

De samlede spilleresultater og meninger om turen fra de forskellige hold lyder: Gutter (ja, det betyder så drenge på norsk) U10: Tre kampe med tre sejre, og rigtig fint spil. Godt gået, gutter! Mads Nielsen: "Slottsfjellcup var bedre end den sidste år. Det bedste var at man fik en glaspokal i stedet for en medalje. Trænerne coachede godt, og vi vandt fordi vi var gode. Spooky mad". Turens yngste mandlige deltager, Magnus, 9 år, udtaler: "sjovt, det er min første håndboldtur".

Håndboldsæsonen 08/09

Vi har haft en rigtig god sæson, med nogle gode resultater, og dejlige oplevelser med ungdomsholdene. Vi satte rekord i år med medlemmer, så det må jo betyde at bestyrelsen og lederne gør et rigtig godt arbejde.

I U6 sluttede vi af med at være ca. 32 friske håndboldspillere. Og jeg må sige det er en oplevelse at se dem tumle rundt i hallen. Og flot at en lille by som Tornby kan samle så mange U6 spillere

U8 startede vi med tre, men så tog Henning Sigsgaard over, og sluttede på omkring de 23. Med det arbejde, blev Henning kåret som årets træner. Og vi ved jo med Henning, at alle kneb gælder, så tror nok at cafeteriet giver underskud i år, med det U8 har hygget sig med :0).

U10 drenge startede med to hold, men endte med et hold. Men er det eneste hold som har været i a-rækken både før og efter jul. Har givet nogle nederlag, men også nogle gode oplevelser og lidt lange ture.

U10 og U12 pigerne har vekslet lidt med spillerne, så alle har kunnet få en kamp i weekenden. Har fungeret til ug. Det er nogle piger der har rundsave på albuerne, og er ligeglade med, om modstanderne er et hoved højere. U10 pigerne kom videre til kredsstævne, men det var ikke lige deres dag. Tror bestemt vi får nogle rigtig gode håndboldspillere ud af den trup i fremtiden.

U12 drenge fik vi efter jul, og det var noget de

kunne bruge. Spillede i U14 før jul pga. vi ikke havde nok spillere. Og de tabte alle kampene. Men så dukkede der et par ekstra fyre op som havde lyst til at prøve. De vandt sikkert deres række, og kom videre til kredsstævne. Hvor det så ikke gik så godt. Men flot at drengene fortsatte med at spille efter alle de nederlag, og håber at se dem igen til næste sæson.

U14 pigerne har Kim haft helt styr på. Tror de har lært meget i år, og har været nogle kanon piger, ikke så meget snik snak i hjørnerne. Er kommet og har ydet noget hver gang. De tabte mange kampe efter jul, men var tit lige ved og næsten.

U14 drengene kom i a-rækken efter jul, efter de har prøvet kræfter med eliten. Tror de havde mistet lidt luft i ballon efter eliten. Men har fundet ud af hvad det kræver for at være med hvor det er sjovt. Vi har haft et talentarbejde med tre andre klubber (Tårs, Brønderslev, Frederikshavn), for vores U14 drenge. Der har været syv trænings-samlinger. Spillerne har virkelig fået sved på panden ved disse samlinger, men også fået et netværk med andre spillere. De sluttede af med at lave et hold (Team FTB) til Svane cup. Vi havde seks spillere med. De spillede sig direkte i finalen som de desværre tabte, men flot klaret.

U16 pigerne startede med at være mange til træning, men sluttede skidt. Vi prøvede efter pigernes ønske at lave to hold efter jul, men det ændrede vi hurtigt igen, det kom der større problemer ved. Er nogle dejlige piger, men mangler lidt muskler på overarmene.

U16 drenge har stort set ikke trænet, der har været et par enkelte som har været der stort set hver gang. Men også nogle som har gået på efterskole. De har været meget svingende i deres resultater. Men i kreds cup kørte de hele vejen og vandt en meget spændende finale. Håber træningsindsatsen vil blive bedre til næste sæson.

U14 pigerne og drengene har været i Ungarn i påsken, hvor de selv havde tjent nogle penge ind. Der var lavet en forældregruppe som skulle hjælpe med at sætte det i gang. Vi tjente ca. 15.000,00 kr. Var rigtig flot. Vi sluttede af med en voksen fastelavnsvest med ca. 60 festklædte. Blev vidst årets fest i Tornby, hvor alle havde gjort meget ud af udklædningen og der var en rigtig god stemning. Vi havde en rigtig god tur, spillere som ledere. Ann og jeg mangler bare at få vores gevinst i Whist.

U10 og U12 drenge og piger var til Slottsfjellscup 50 km fra Larvik i Norge. Vi havde også en god tur der, men med for lidt kampe. Tror vi skal tilbage til Kristiansand igen næste år.

U16 piger og drenge var til Svane cup i Ålborg. De fik nogle gode kampe og havde en rigtig hyggelig tur også, men de havde jo også æren at have Dupont og Dupont med.

Jeg vil slutte at med at takke forældrene, og de unge trænere som har været rigtig gode i år, og har taget ansvaret alvorligt. De lidt ældre trænere som har ydet utroligt meget. Det har fungeret rigtig godt i år, og der har været mange glade børn i hallen. Bestyrelsen vil jeg også gerne takke, for godt sam-

arbejde. Og til jer spillere vil jeg ønske jeg god sommer og håber vi ses næste år igen. Tak for nogle dejlige timer i hallen, og på de afsluttende ture. Ellers vil jeg ønske konfirmanderne rigtig hjertelig tillykke med konfirmationen, Håber i har haft en rigtig dejlig dag. Ses næste sæson.

Heidi Lindgaard
Ungdomskonsulenten

P.S. Hvis der er nogle som godt kunne tænke sig, at prøve at træne et hold er i velkommen til at kontakte mig.

TIF-Badminton

U – 15 spillernes tur til LM i Vingstedcentret

Weekenden den 21.-22. marts var vi 7 spillere og 2 forældre der tilbragte to fornøjelige dage sammen, med hygge og badminton. Børnene skulle til Landmesterskaberne for U-15 hold.

Vi ankom til Vingstedcentret om formiddagen, ca. en time før vi skulle spille. Her havde vi mulighed for indkvartering samt lidt praktisk information. Selve kampene gik lidt svingende, vi vandt lidt og tabte lidt. Nogle var lidt nervøse, eftersom det var første gang de var til stævne. Alt i alt gik det faktisk meget fint, alle fik spillet nogle gode og til tider jævnbyrdige kampe. Alle kom hjem med smagen af sejr i munden, og det resulterede i en flot bronze medalje. Tillykke til jer alle.

Når vi ikke spillede badminton, gik tiden med hygge og lidt små drillerier. Snakken gik faktisk så godt, at flere ofte kom til at tale over sig. Der var en del vendinger som sagtens kunne komme med i Nordjyske under "sprogblomster". Her er et par eksempler:

Nåede ikke slutningen.
Halvt så billigt.
Posen er halv tom.



U-15 spillere til LM i Vingsted.



Hygge kage.

Lørdag aften hyggede børnene sig på værelserne med sodavand, slik og chips. De måtte have brugt en del energi i løbet af dagen, for der var ro før midnat. Søndag blev de vækket kl. 7.00, da oprydning og morgenmad skulle være overstået inden 8.30. Resten af søndagen spillede vi igen badminton, selvom ikke alle var lige oplagte (Mikael og Jonas vi undlader at nævne navne).

De syv deltagere var: Mikael, Jonas, Gustav, Laura, Cecilie, Louise og Camilla.

Selve indkvarteringen og forplejningen var som alle i Vingsted til topkarakter, hyggelige værelser og mad for enhver smag.

Efter en fornøjelig weekend var vi tilbage i Tornby kl. 17.00. Håber I alle hyggede jer, det var en fornøjelse at være leder. Jeres opførsel gjorde at vi var stolte over at repræsentere Tornby.

Tommy og Jesper

Afslutning for senior

Lørdag den 4. april afholdte vi klubmesterskaber i hallen.

Klubmesterskaber er nok ikke det helt rigtige ord. Vi afholder vel nærmere en hygge eftermiddag med

en ketcher i hånden. Vi var i år kun 13 der deltog. Derfor mixede vi nogle doubler og mix-doubler. Vi fik alle spillet en 5-6 kampe med stor underholdningsværdi. Selve resultatet af kampene vægtes ikke så højt, da det mest drejer sig om hygge og et smil på læben.

Efterfølgende var der dømt hygge hos Mette og Carsten Frederiksen. Vi fik lidt godt mad og en god sludder. Her efter gik vores årlige bobturnering i gang, hvilket ikke kun er for sjov. Efter flere tætte og meget usportslige kampe kunne vinderne hyldes, i år blev det Dorthe og Carsten.

TAK for sæsonen 2008/2009, vi ses til en ny sæson i august.

TIF-Gymnastik

Generalforsamling 2009

Ved gymnastikafdelingens generalforsamling i februar 2009 blev følgende valgt/genvalgt til bestyrelsen:

Bente Sørensen, formand
Jette Carlsen, kasserer
Kristina Guldbrandt Christensen, best.medlem
Christian Vogdrup, best.medlem
Jens Bo Jakobsen, suppleant

Bente Sørensen er ny formand efter Jette Thirup – til lykke med valget. Bente har tidligere i mange år deltaget i bestyrelsesarbejdet, så hun er en erfaren dame på det felt.

Der er således desværre en ledig plads i bestyrelsen, hvilket giver lidt ekstra arbejde til de tilbageværende medlemmer. Vi må derfor alle sammen forsøge at bakke de fire bestyrelsesmedlemmer op mest muligt.

Opvisning marts 2009

Vores traditionsrige forårsopvisning i Tornby-Hallen fandt i år sted fredag den 20. marts. Der deltog i alt seks hold – fem Tornby-hold og et gæstehold.

Efter en festlig indmarch og fællessang var første hold på gulvet familieholdet. De mange friske poder

med deres forældre gav en meget underholdende opvisning med både gymnastik, sanglege og leg på masser af redskaber.

Næste hold var børnehaveklasse – 1. – 2. klasse. Også her var der masser af underholdning for både forældre og bedsteforældre, som var mødt talstærkt op.

Så skulle vi se hvad "Vild med dans" havde puslet med hele vinteren. Fine dansetrin i både standard-dans og latin. Rigtig godt gået. Jeg er sikker på at der er nogen der godt kunne tænke sig at gå på det hold næste sæson – så reserver allerede nu mandag i forsamlingshuset.

Herefter kom 3. – 7. klasse på gulvet med en rigtig fin opvisning.

Sidste Tornby-hold var dameholdet under ledelse af Inger Dalsgaard. Flot gymnastik – denne gang med vimpler.

Som rosinen i pølseenden havde vi i år inviteret Tårs Seniormix til at komme og vise os hvad de kunne, og det var en superflot opvisning. På seniormixholdet deltager flere gymnaster fra Tornby, og en af de ledende kræfter bag holdet er Marie Melgaard, som i mange år har været både gymnast og træner i Tornby.

Efter opvisningen takkede vores nye formand, Bente Sørensen, trænere, sponsorer samt gymnaster for en god sæson.

Tornbys damehold har ud over opvisningen i Tornby deltaget i opvisninger i Jetsmarkhallen, Bagterphallen, Stenumhallen og det nye flotte Vrå Idrætscenter. Det har drejet sig om DGI-opvisninger og Senioropvisning.

Landsstævne i Holbæk 2009

En del voksne Tornby-gymnaster skal i år traditionen tro deltage i landsstævnet. Det holdes denne gang i Holbæk.

Træninger til landsstævnet foregår for nogens vedkommende i Øster-Vråhallen og desuden deltager gymnaster fra Tornby på seniorholdet Vendelboerne, som også skal give opvisning til landsstævnet.

Hvis nogen skulle være interesseret i nærmere detaljer om landsstævnet, kan yderligere oplysninger findes på www.L2009.dk, som er landsstævnets officielle hjemmeside.

Sommeraktiviteter i Tornby

Vores M/K-hold har fortsat træningen efter sædvanlig sæsonafslutning, og stopper med udgangen af maj måned. Hvis nogen skulle være interesserede i at deltage næste år er det blot at kontakte M/K-holdets træner, Helle Dalsgaard.

Vi er også en flok damer fra hhv. rytmeholdet og motionsholdet som tager en ugentlig kombineret powerwalk og snakketur i klitplantagen. Vi går ca. en time hver gang, og det er dejlig forfriskende, når nu gymnastiksæsonen kun strækker sig over godt et halvt år.

**Kort sagt:
Drejer det sig om frost
eller kulde - så er det
ikke mængden men
madsen**



Kølemadsen Hirtshals

Læssevej 18 · 9850 Hirtshals · Tlf. 98 94 19 16

Interesserede til denne gåtur kan ringe til Bente Sørensen, 9897 7774 eller Jonna Larsen 9897 7590. Det er gratis at deltage, så kom bare frit frem.

Sommerfest og Dana Cup

Sommerfesten er i skrivende stund i støbeskeen, så hvis nogen kunne tænke sig at give en hjælpende hånd til gymnastikafdelingens aktiviteter, så ring endelig. Vi tager med glæde mod hjælp i et par ledige timer.

Til Dana Cup i uge 30 skal vi også bruge mange til at sælge hotdogs, sodavand og andet i vores butik i skolens aula, så hvis der er nogle der godt kunne tænke sig at ofre et par timer på sagen, hvor gymnastikafdelingen modtager overskuddet til arbejdet med gymnastik, så ring til Bente på tlf. 9897 7774.

Det var vist ordene – god sommerferie til alle – og vel mødt til en ny gymnastiksæson i starten af september måned. Program vil blive udsendt efter sommerferien.

Jonna Larsen
tlf. 9897 7590



Indmarch til familiegymnastik



Familiegymnastik



Kalle, Andrea og Karl Johan



Bh., 1. og 2. kl.



3. - 7. kl. piger



Rytmedamer



Vild med dans gruppen



KALENDER

Juni

- 13.-14. Tombola ved sognearkivet i forbindelse med skudehandelsmarked på Købm.#
- 16. Travetur på Havb kl. 10#
- 18.-20. Sommerfest hos TIF#
- 23. Travetur på Havb kl. 13#
- 30. Travetur på Havb kl. 10#

Juli Sommerferie

August

- 4. Sommertur med brugerrådet på Havb.#
- 11. Aftentur med sognearkivet kl. 19#

Dette arrangement er nærmere omtalt inde i bladet.

Forkortelserne der bruges er:

- Havb. Havbakken
- Købm. Tornby Gamle Købmandsgård
- MH Missionshuset i Tornby
- TB Tornby Beboerforening
- TF Tornby Forsamlingshus
- TH Tornby Hallen
- TK Tornby Kirke
- TP Tornby Præstegård
- TVS Tornby-Vidstrup Skole
- VF Vidstrup Forsamlingshus
- VK Vidstrup Kirke
- VS Vidstrup Spejderhus

Se også NetKalenderen på VI-TO's hjemmeside lokalbladet-vito.dk eller direkte på adressen lokalbladet-vito.dk/kalender